

†  
"Ik sterf niet,  
ik treed het leven binnen."  
Thérésia Van Lisieu.

VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

**Germaine**  
**VAN DEN BOSSCHE**  
weduwe van Raoul COCU

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 22 juni  
1902 en godvruchtig overleden in het  
A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem op 12 juli 1995,  
gesterkt door het sakrament van de ziekenzalving.

Een eenvoudig en goed mens is van ons  
heengegaan. Germaine werd geboren in Sint-  
Maria-Oudenhove. Ze waren met acht kinderen.  
Haar ouders waren eenvoudige mensen, zoals  
zijzelf ook altijd is geweest. Toen ze veertien  
jaar was is ze gaan "dienen" bij welstellende  
mensen in Wallonië. Na enkele jaren vond ze  
een beter werk in een school. Ze stond er in de  
keuken om te koken. Ze is daar gebleven tot op  
haar opruistelling. Over die tijd kon ze boeiend  
vertellen. Op tweeeëndertigjarige leeftijd trad ze in  
het huwelijk. Na tien jaar was ze weduwe.  
Wanneer ze daar over vertelde dan kon ze  
eindigen met te zeggen: "Het leven is niet altijd  
rozegeur en maneschijn." Bij dit alles bleef ze  
een opgewekte en blijmoedige vrouw.

Wanneer ze achtenzeventig werd vindt ze het  
tijd om terug te komen naar haar geboortedorp.  
Ze gaat er op een appartement wonen in de  
Processieweg. Ze rekt op de hulp van haar  
enig metekind en diens kinderen. Ze heeft zich  
niet misrekend en is mede dank zij hun hulp in  
haar woning kunnen blijven, ook nog op haar  
hoge ouderdom.

Germaine was een goede buurvrouw en iedereen  
was er welkom, ook voor een tasje koffie. Tot  
voor een paar weken kon men haar zien zitten  
voor het venster terwijl ze aan het breien was.  
Enkele dagen maar is ze in het ziekenhuis  
geweest. Nu is ze naar de Heer en wij bidden in  
groot vertrouwen :

"Goede God " neem haar nu op in uw Hemels  
Vaderhuis en laat haar daar voor altijd gelukkig  
zijn. Amen."

Beste familie en gij vooral mijn metekind Germaine  
heb dank voor de vele bezoekjes en vooral voor  
de vele hulp die ik de laatste jaren mocht ontvan-  
gen. God zegene u daarvoor.

Heilige Maria, moeder Gods,  
bid voor ons, arme zondaars,  
nu en in het uur van onze dood. Amen.

De families

**VAN DEN BOSSCHE en COCU**  
danken U voor de blijken van deelneming  
en gebed

Namis op maandag 21 augustus 1995 om 18.45 uur.

ROUWL. & DRUKW. B.V.B.A. RAOUL, 9660 BRAKEL