

†

Vroom aandenken aan

DE HEER

Hector VAN DEN BOSSCHE

echtgenoot van Mevrouw

Anselma VAN DE WEGHE

Ere-Wijkmeester van de Bond van het H. Hart

geboren te Zottegem op 8 oktober 1889
en er godvruchtig overleden in de Kliniek
Sint-Elisabeth op 29 januari 1978,
gesterkt door de Heilige Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Vader was een eenvoudige man. Hij hield van de
mensen; was een eerlijk zakenman en had door-
zicht; kwam uit voor zijn geloof en had een sterk
volksbewustzijn. Zijn gezin was zijn doel en zijn
streven.

Liefste echtgenote, scheiden doet pijn, bijzonder
als men naar mekaar is toe gegroeid als twee
bomen wiens kruinen in mekaar zijn verstrengeld
en vergroeid. Maar weet dat ik teruggekeerd ben
tot mijn Schepper en Vader in de hemel en met je
verbonden blijf in liefde. Dank voor al uw vriend-
schap en zorg.

Liefste kinderen en kleinkinderen, ik leefde een-
voudig en was gelukkig met gewone dingen. Draag

mijn beeld diep in jou en spreek verder met me in
de stilte van je hart. Voor u geluk heb ik altijd
geleefd.

Beste vrienden en kennissen, bedankt voor de
laatste blijken van hulde en waardering en bid voor
me dat de Heer mij mag omarmen in Zijn liefde.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Mevrouw Hector VAN DEN BOSSCHE, geboren
Anselma VAN DE WEGHE,

De Heer en Mevrouw
Nestor VAN DEN BOSSCHE-(†DE BOCK) VAN
GYSEGHEM,

De Heer en Mevrouw
Armand SCHAUTTEET-VAN DEN BOSSCHE,

De Heer en Mevrouw
Laurent VAN DEN BOSSCHE-HUTSEBAUT,

De Heer en Mevrouw
Eric VAN DEN BOSSCHE-VAN DEN BERGHE
en dochtertje,

Geert, Peter en Marijke VAN DEN BOSSCHE,
Veerle SCHAUTTEET,

Carine VAN DEN BOSSCHE,

De families VAN DEN BOSSCHE, VAN DE WEGHE,
STEVENS, VAN TWEMBEKE en DE VOS,

*danken U om uw blijken van deelneming
en uw troostend gebed.*