

Vader, uw Wil geschiede.

† Uw gebed begeleide naar het Vaderhuis de ziel
van Heer

HECTOR VAN DEN BOSSCHE

echtgenoot van Mevrouw

EMELDA VAN DEN BOSSCHE

geboren te St.-Martens-Lierde, op 23 september 1900 en
zacht in de Heer ontslapen te Geraardsbergen, op
25 oktober 1967, gesterkt door het Sacrament der zieken
en de Pauselijke zegen in het stervensuur.

Lid van de bond van het H. Hart, de broederschap van de
H. Barbara en van verschillende godsdienstige genootschappen.

Gelukkig en wijs de mens die zo tracht te leven als
hij wenst bevonden te worden in het uur van de dood.

De dierbare overledene was een diep gelovig man,
voorbeeldig echtgenoot en vader. Eenvoudig en harte-
lijk in zijn omgang met de mensen, vredelievend en
gedienstig, telde hij vele vrienden en werd hij door
allen geacht. Zijn aardse leven is niet weggenomen,
maar omgezet in een beter leven, en terwijl zijn lichaam
stierf, had Jezus reeds voor hem een plaats voorbereid
in Gods huis om daar voor goed te wonen. Getroost
door dat geloof en gedreven door de hoop op de ver-
rijzenis, bidden wij dat hij vlug worde opgenomen in
het hemels Vaderland.

Mijn beminde echtgenote en kinderen, wij zijn samen
gelukkig geweest op aarde. Dankt daarvoor de Heer.
Deze scheiding valt u zwaar en pijnlijk, weet echter dat
ze slechts tijdelijk is, want: « Eenmaal zullen wij weer
samen zijn voor altijd bij de Heer ». Bidt voor mij, ik
doe het voor u, zo bouwen wij samen verder aan ons
eeuwig geluk!

Beste familieleden en vrienden, hebt dank voor uw
genegenheid, vergeet mij niet in uw gebed en vooral
bij de viering van de Eucharistie.

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven. Ont-
ferm U over Hem.

De familiën VAN DEN BOSSCHE,
VAN DEN BOSSCHE,
MATHYS,
MISEREZ,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene*

DANKEN U OPRECHT.

Uitg. Raf Cromphaut, St.-Martens-Lierde