

Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen getroost worden.

Tot vroom aandenken aan de ziel van

MEVROUW

IDA VAN DEN BOSSCHE

weduwe van de Heer

RENE ROELS

geboren te St. Maria-Oudenhove, de 4 juli 1912 en godvruchtig overleden in de St. Elisabethkliniek te Zottegem, de 30 augustus 1975, gesterkt door de HH. Sakramenten en de Pauselijke zegen.

†

De families **VAN DEN BOSSCHE, ROELS, CILDON** en **DE COCK,**

danken U voor de blijken van deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

Dierbare Moeder. Uw beeld zal altijd voor onze geest blijven! Wij danken U voor al het goede dat gij steeds met gulle hand hebt rondgestrooid. Wij zullen onze dankbaarheid nu omzetten in een vurig gebed voor uw zielerust vooral tijdens de zondagmis.

Zij was rechtschape van gemoed, eenvoudig en goedhartig, en jaren lang vol zorg om de gezondheid van haar echtgenoot, wiens afsterven haar eigen gezondheid een flinke klap heeft toegebracht.

Op haar beurt heeft zij, naar het voorbeeld van haar echtgenoot, de last van de ziekte met christelijke gelatenheid gedragen, in de overtuiging dat God het geluk dezer aarde als heel begrensd laat aanvoelen om ons op weg te zetten naar het onvergankelijke geluk, waarnaar ieder mens, willen of nillens, in het diepst van zijn gemoed uitkijkt.

Zeer geliefde dochter en schoonzoon, ik dank U voor de goede zorgen waarmee gij mij dag en nacht hebt omringd. Gij hebt al het mogelijke gedaan om mijn lijden te verzachten: de Heer zal er U om troosten.

Beste familieleden en vrienden, uw genegenheid heb ik, in de stilte van mijn gemoed, altijd ten zeerste gewaardeerd. U ook dank ik heel in het bijzonder en vraag U ook deze aangename herinneringen nu om te zetten in een vroom gebed. Daarvan verzekerd zeg ik ook aan U: Vaartwel en tot een eeuwig weerzien in het onbegrensde hiernamaals, waarvoor wij toch allemaal geschapen zijn, door Hem die de GOD DER LEVENDEN wordt genoemd.

Ten paradijze geleiden haar de engelen!