

De Heer had ze ons gegeven, de Heer had ze ons ontnomen: dat de naam des Heren ten allen tijde geëerd, geloofd en gebenedijd zij!

Tot vroom aandenken aan de ziel van  
MEVROUW

## IRMA VAN DEN BOSSCHE

echtgenote van de Heer  
VICTOR LEROY

geboren te St-Martens-Lierde, de 20 november 1893 en er godvruchtig overleden de 20 januari 1974, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

---

†

De families VAN DEN BOSSCHE, LEROY,  
MATTIJS en DE BRAEKELEER,

*zijn zeer erkentelijk om uw blijken  
van kristelijke deelneming en  
danken U.*

Zij leefde onder ons als een treffend voorbeeld van kristene vrouw, vol van geloof, doordrongen van vurige en welgepaste godsvrucht, zacht en eenvoudig. Zij was een vrouw van plicht en orde, en gemoedlijk in hare omgang.

Met grote omzichtigheid bestuurde zij haar huis en met de meeste zorgvuldigheid heeft zij de opvoeding van haar kinderen bewerkt. Het hart van haar man betrouwde op haar. Zij handelde immers in geest van geloof, voor God en voor de hemel.

Nu mag zij in gerustheid en vrede uitroepen: Gelukkige stond, waarop Jezus ons roept van dit tranendal naar de blijdschap des Heren.

Dierbare echtgenoot, getrouwe gezel mijns levens God versterke U bij onze scheiding. Eens zien wij malkander weer om niet meer te scheiden.

En gij, geliefde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, mijn vreugde en mijn kroon, eert uw vader al de dagen van zijn leven; bewaart in uw geheugen hetgeen gij van uw moeder gehoord en gezien hebt en de God van vrede zal met U zijn.

Hebt dank, gij allen mijn bloedverwanten voor de zorgen en de liefde waarmee gij mij omringd hebt. Blijf mij indachtig in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.