



IN VREDE

de ziel van de Heer

**Jan-Baptist, Hubert,
VAN DEN BOSSCHE**

echtgenoot van mevrouw

MARIA DE BRAKELEER

geboren te Mont-St-Aldegonde op 30 september 1906 en tragisch om het leven gekomen te St-Martens-Lierde op 9 april 1967, gezalfd door de H. Olie «in extremis»

De familiën

Van Den Bossche, De Brakeleer,
Eeckhout en Maré,

*zijn zeer erkentelijk om uw blijken
van kristelijke deelneming en
danken U.*

Drukkerij DE VOS - St.-Martens-Lierde

De ongevallen op de weg nemen dagelijks toe. Niemand gaat vrij uit en de dood rijdt mee...

Het evangelisch vermaan: «weest waakzaam» is en blijft tot allen gericht.

(MK. 13, 37)

De ware christen mens moet de plotse dood niet vrezen, want de Heer Jezus heeft onze dood gedood om ons deelachtig te maken aan zijn verrijzenis, kernpunt van ons heilig geloof.

Geliefde echtgenote, alle mensen beklagen u, maar Gij moet het dragen. Geloof in de Voorzienigheid. Geloven betekent „beloven”, trouw beloven. Ik dank u oprecht om uw liefde en goede zorgen.

Dierbare familieleden en vrienden, wilt Gij nog iets doen voor mij ?

Gedenk mij dan in uw gebeden.
Gebeden hebben kracht,
Zij komen als stralen gegleden
Door onze nacht.

Moge hij eeuwig leven !