



*Zijn glimlach en zijn zorgen zijn voorbij
zijn lieve aandacht voor de daagse dingen
die door zijn hoofd en vingers gingen
en alles wat hij was voor U en mij.*

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Jan Frans

VANDEN BOSSCHE

echtgenoot van **Mevrouw Paulette LEPAGE**

geboren te Nederbrakel op 21 juni 1913
en overleden te Ronse op 23 januari 1999,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

Oud-Strijder 1940-1945.

De families

VANDEN BOSSCHE - FLAMEE
LEPAGE - VAN LIERDE

danken U voor uw blijken van medeleven.

Namis op vrijdag 26 februari 1999 om 18.30 uur in
de decanale kerk Sint-Pietersbanden te Nederbrakel.

Een stille goede man is van ons heengegaan.

Frans was altijd dankbaar voor het leven:

hij kon genieten van kleine dingen,

hij was gevoelig voor de goedheid van de mensen.

Zijn werk in de natuur, midden het bos en de bomen,
was hem zo dierbaar.

De zorg voor zijn tuin en het spel met de duiven
brachten hem menige uurtjes van voldoening.

Toen de laatste jaren zijn gezondheid
wat broos en wankel werd,

heeft hij geleerd het lijden met berusting te dragen.

Wij bidde nu voor hem

en vragen God om barmhartigheid en vrede.

Heer God,

**niet voor de dood hebt Gij ons gemaakt,
wel voor het leven.**

Wij vragen U:

geef dat Frans die overleden is,

nu bij U een eeuwige thuis mag vinden.

En laat ons allen groeien

in geloof en hoop.

Mijn goede echtgenote,

beste kinderen en kleinkinderen:

heb dank om uw goede zorgen en uw liefde.

Draag nu verder zorg voor elkaar.

Dierbare familie, mijn vrienden en bekenden,

ook u dank ik voor uw

vriendschap en genegenheid.