

Dankbare herinnering aan

**Jérôme VAN DEN BOSSCHE**

**echtgenoot van Rita VIVILLE**

**vader van Patrik**

geboren te Zottegem op 5 oktober 1945  
en overleden te Ninove op  
30 september 1990.

Rita en Patrik danken U voor uw  
medeleven en steun.

Het leven met jou was mooi.

Ons geluk was echter van korte duur en  
het afscheid kwam te plots.

Er waren nog zoveel plannen, nog zoveel  
dingen die we samen hadden willen doen,  
nog zoveel boeken had je willen lezen.  
Onze zoon had nog zoveel van je willen  
leren.

Je was steeds bereid een helpende hand  
te bieden, een raad te geven aan ieder-  
een. Zowel voor je gezin, je familie, je  
vrienden als voor je collega's laat je een  
grote leegte na.

Jouw voorbeeld van werklust en toewij-  
ding zullen een hulp zijn om de ingesla-  
gen weg verder te gaan.

Voor iedere dag dat je ons liefde en  
vriendschap schonk, zeggen wij dank.

---

Funerarium Sylvain Vangrunderbeek  
Sterrebeek Tel. 02 - 731 26 66