



DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER

José VAN DEN BOSSCHE

zoon van Robert en Simone
VAN DEN BOSSCHE - BLONDEL

geboren te Oprakel op 7 september 1951
en godvruchtig overleden
in de kliniek Zusters van Barmhartigheid
te Ronse op 20 juni 1996,
gesterkt door het sakrament
van de ziekenzalving.

De families :

VAN DEN BOSSCHE - BLONDEL
danken U voor uw gebed en medele-
ven.

Na een korte tijd ziek te zijn geweest is hij
vrij vroeg van ons heengegaan. Graag had-
den wij hem nog bij ons gehouden, maar de
Heer zegt: "Mijn wegen zijn niet uw wegen".

Laten wij dan bidden:
God, Gij zijt onze Schepper,
Gij geeft het leven.
Laat ons niet alleen met onze twijfels.
Schenk een nieuw bestaan,
aan uw dienaar José,
want op U stelt hij zijn hoop.
In Uw Zoon Jezus hebt Gij ons getoond
dat Gij ons voor eeuwen
wilt gelukkig maken.
Schenk ons Uw Geest en Uw Licht
in de duisternis van onze vragen.
Heer, toon hem Uw barmhartig gelaat.
Heilige Maria, bid voor ons
nu en in het uur van onze dood.

Mijn beste vader en moeder, familieleden en
vrienden, vaart wel!
Denk aan mij in uw gebed.

Namis op zondag 4 augustus om 9.30 uur
in de parochiekerk te Oprakel.