

Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

JOZEF VAN DEN BOSSCHE

echtgenoot van

Mevrouw MARIA JOURQUIN

geboren te Sint Martens-Lierde, de 2 April 1884 en godvruchtig overleden te Opbrakel, de 19 Januari 1952, voorzien van de laatste H. H. Sacramenten.

Hij was eenvoudig en oprecht van harte, vreesde God en volbracht getrouwelijk zijn christene plichten. Zijn rechtschapen inborst verwierf hem de genegenheid van allen die hem kenden. Zijn dood is stichtend geweest gelijk heel zijn leven; hij heeft haar met gerust gemoed zien naderen; ook is hij op zulke wijze van hier gescheiden, dat zijn godvruchtig afsterven eeniegelijc tot voorbeeld strekt.

Geliefde kinderen houdt uw moeder in ere al de dagen van haar leven: blijft steeds den weg bewandelen die leidt naar 't oneindig wederzien.

En gij, beminde echtgenote, met wie ik zo vele jaren lief en leed gedragen heb: ons afscheid is onverwachts, doch troost U, eens zien wij elkander weder in de Hemel om immer verenigd te blijven.

Troost elkander, leeft in vrede ondereen en de God van vrede zal met U zijn.

H. Hart van Jesus, ik betrouw op U. (300 d.)

Druk. V. Van Nieuwenhove, Geraardsbergen.

De familiën VAN DEN BOSSCHE, JOURQUIN,
VAN RUYKENSVELDE en DE LANGHE,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.