

Geloofd zij Jezus Christus.



TOT TROOSTVOL AANDENKEN AAN

MEVROUW

JULIA VAN DEN BOSSCHE

echtgenote van de heer **EUGEEN BOGAERT**

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 1 september 1907 en godvruchtig overleden te Zottegem op 21 juni 1985, gesterkt door het H. Sakrament der zieken en de Pauselijke Zegen in het stervensuur
Lid van de Kristen Bond der Gepensioneerden

De glimlach op jouw lippen,
de goedheid in jouw hart,
de eenvoud in jouw handen,
je bent uit dit leven gestapt,
maar niet uit ons hart,
je blijft steeds in onze gedachten.

Dierbare echtgenoot, samen hebben wij gezorgd en gewerkt voor onze kinderen, hen omringd met onze liefde, hen voorgedaan als vader en moeder. Wij meenden het nog jaren samen te kunnen doen. Maar kijk... Gods Voorzienigheid heeft mij nu geroepen naar die Schat die een **BLIJVENDE** waarde heeft: Gods eeuwige heerlijkheid.

Liefste kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, broer, zusters, schoonbroers, schoonzusters, ik weet dat ieder in de mate van het mogelijke een steun zal zijn voor mijn zwaarbeproefde echtgenoot, dank voor uw genegenheid in het verleden.

Moeder, gij zijt voor ons steeds een goede moeder geweest samen met vader: gij beiden stond voor ons steeds in de bres. Gij zijt ons voorgedaan. Wij zullen U steeds blijven gedenken in onze herinneringen en voor U in dankbare kinderliefde blijven bidden in familiegebed en in onze Zondagmis.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn vertrouwen

Voor je gebeden, medevoelen en genegenheid
DANKEN:

EUGEEN BOGAERT, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

De families: VAN DEN BOSSCHE, BOGAERT,
DE REGHEL, DE LEPELEERE en PIETERS.