

Geloofd zij Jezus Christus.



Bid voor de zielerust van

DE HEER

KAREL VAN DEN BOSSCHE

echtgenoot van wijlen mevrouw **Suzanne Minnebo**

echtgenoot van mevrouw **Irène Speltdoorn**

geboren te St.-Maria-Oudenhove, op 6 januari 1904 en godvruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek te Opbrakel, op 16 juli 1979, gesterkt door het H. Sakrament van de Ziekenzalving, de H. Communie en de pauselijke zegen in het stervensuur.

Gepensioneerd Rijkswachter
Oorlogsvrijwilliger 1940-1945

Ere-secretaris van de Kristen Bond der
Gepensioneerden

Houder van talrijke militaire eretekens

Op de dag van zijn afsterven vierde de H. Kerk een feest van O. L. Vrouw en liet zij ons bidden: « Heer God, laat de voorspraak van de glorierijke Maagd Maria ons bijstand brengen en vertroosting. Wij vragen U dat wij allen, gesterkt door haar bescherming, ons weten te verheffen tot Jezus Christus, onze Heer, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. »

Dit gebed kunnen wij ook bidden voor deze dierbare overledene opdat hij door God, onze Vader en op voorspraak van Moeder Maria, moge beloond worden met de eeuwige gelukzaligheid om al het goede dat hij voor zijn gezin met zijn eerste en zijn tweede echtgenote heeft gedaan.

Hij was een moedig man. Toen de wereldoorlog hem zijn vader en zijn oudste broer ontnam was hij onmiddellijk bereid om als kind in de gevaarlijke koolmijnschachten af te dalen opdat het geteisterd gezin over de financiële middelen zou kunnen beschikken.

Hij had de ambitie om door zelfstudie in zeer moeilijke omstandigheden, gesteund door Suzanne, het te brengen tot rijkswacht-onderofficier.

Hij was een plichtsbewust man. Tijdens de 2e wereldoorlog bracht hij talrijke, gevaarlijke en delikate opdrachten tot een goed einde.

Hij was een rechtvaardig man. Nooit heeft hij onrecht kunnen verdragen en zijn onkreukbaarheid was legendaris geworden. Hij was een mens. Trouw aan het devies van de rijkswacht: « Dura lex, sed lex. » heeft hij steeds getuigenis gegeven van oprechte menselijke gevoelens en werd aldus niet alleen gewaardeerd door zijn medeburgers, maar ook door zijn tegenstanders die hij beroepshalve had.

Dierbare echtgenote, die mij de laatste jaren van mijn leven zo goed hebt verzorgd, en gij mijn kinderen en kleinkinderen, U allen dank ik van ganser harte: om U allen was ik steeds bezorgd.

Mag ik U vragen dat U voor mij en voor uw moeder Suzanne zoudt blijven bidden in uw gezinsgebed en zondagmis.

Als bestuurslid van de kristen bond der gepensioneerden was hij steeds bezorgd voor het goed samenwerken met elkaar en het broederlijk samenzijn op reis en in samenkomsten. Daarom zullen ook alle leden voor hem bidden.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn vertrouwen.

**De families VAN DEN BOSSCHE, MINNEBO
en SPELTDOORN, danken U.**

Drukk. Van Ruyskensvelde - Tel. (091) 60 05 78