

GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS.



Bid voor de zielerust van

DE HEER

**Karel, Lodewijk Van den Bossche**

weduwnaar van Mevrouw  
**Alberta, Imelda Haegeman**

geboren te St.-Martens-Lierde op 16 mei 1904  
en er overleden op 30 november 1988,  
gesterkt door het H. Sakrament in extremis.

De families **VAN DEN BOSSCHE, HAEGEMAN,**  
**EEMAN en SOISSON,**

danken u voor uw kristelijk medevoelen en  
voor uw gebed in deze moeilijke dagen.

---

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41  
Begrafenisondern. De Martelaere - 9620 Zottegem

Iedereen kent in het leven af en toe een mistige herfstdag. Of komt wel een keer te staan voor een poort van verdriet. Zo verging het ook Louis. Vierentachtig jaar geworden, toch een gezegende leeftijd. En binnen in zijn huisje, te midden van zijn "toegewijde burens" was het warm en licht, behaaglijk, gezellig zelfs. Hij was niemand tot last, was niet graag te afhankelijk, trok goed zijn plan, had niets tekort. Zijn kinderen, vrienden en burens waardeerden hem, bezochten hem zo dikwijls als nodig. Hij hoefde geen luchtkastelen meer te bouwen, dat wist hij wel. Iedereen ging ervan uit dat hij gelukkig was. En toch moet die éne mistige herfstdag hem te veel geweest zijn. Die poort van verdriet kon hij niet meer door. Hij is nu aan de overkant.

Dochter en zoon zijn stil en geroerd. Ze begripen niet. De burens evenmin. Niemand die hem die namiddag nog wandelend bezig zag, verstaat. En er is er niet één die een kwaad woord van hem zou willen of kunnen vertellen. Over Louis moet je praten als over een goede, brave man, die zachtheid uitstraalde. Nooit een woord te hoog, nooit een woord te laag. Net zo min als wij wou hij een heilige zijn, maar toch — op zijn manier — een mens van goedheid, die de vrede van Kerstmis waard wil zijn.

Het kan soms onverwacht en vreemd gaan in het leven. En vraag je dan "waarom?", dan moet je vaak — zoals bij dit gebeuren — het antwoord schuldig blijven. Alleen een God die liefde is, zal hier begrijpen.