

God is de Heer van alles en Meester van leven en dood.



## **VROOM AANDENKEN AAN**

de Heer

### **Leonard VAN DEN BOSSCHE**

echtgenoot van Mevrouw

**Rachel BEERENS,**

geboren te Brussel op 25 januari 1901 en godvruchtig overleden te Everbeek St.-Maria op 29 september 1971, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Wij treuren om het verlies van onze dierbare overledene, maar, Heer, wij aanvaarden het kruis dat Gij ons verzendt en willen het dragen naar uw goddelijk voorbeeld.

Om de goedheid van zijn hart, zijn grote rechtschapenheid en dienstbaarheid werd hij door iedereen geacht en geprezen. Zijn leven heeft hij gewijd aan zijn gezin : op het laatst was zijn grote voldoening zijn kinderen gelukkig te weten en met hun vooruitgang mee te leven. Is het dan wonder dat velen met eerbied zien naar die voor immer gesloten ogen? Maar dan gaan onze blikken ook naar omhoog : God wij danken U voor die voortreffelijke man, die zorgzame vader en vragen U : moge hij nu in vrede rusten.

Geliefde echtgenote, wij schikten nog wat jaren bij elkaar te blijven, onze scheiding is misschien hard, maar onze liefde blijft bestaan en daarom dank ik de Heer en U.

Mijn kinderen, ik dank U ook voor die genegenheid en liefde die mij hebt be-

toond. Bidt veel voor mij. Blijft goede kristenen, daarin ligt het geluk en de ware vrede opgesloten.

Mijn dierbare bloedverwanten en vrienden, gedenkt U mijner en tot het zalige weerzien bij de Heer.

Heer Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust.

De families VAN DEN BOSSCHE, BEERENS,  
VERSTRAETEN, SERLIPPENS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blikken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. J. De Vleeschouwer, Brakel