

Zalig de dienaar welke de Heer. bij zijne komst wakende vindt.  
Luc, XI 37.



BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

## LEONCE VAN DEN BOSSCHE

echtgenoot van Mevrouw

## RENILDE VAN DER STRAETEN

geboren te Letterhautem, den 3 November 1872  
en overleden te Zarlardinghe, den 9 December 1949.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie der H. Barbara.

Een strijd is 't leven van den mens op aarde. Gelijk de huurling haakt naar 't einde van zijn werk zo ook heb ik akelige maanden en pijnlijke nachten doorgebracht.  
Job. XII 1-3.

Op den Heer heb ik mijn betrouwen gesteld en in mijn hart leefde de vaste hoop dat ik in verwisseling van dit krank en ellendig leven zal bekomen het eeuwig en on-eindig gelukkig leven, want gelukkig de mens die den Heer vreest, die op de Heer vertrouwt zal in eeuwigheid niet wankelen.  
Ps, David

O Maria, Moeder van barmhartigheid, gij weet tot U heb ik altijd met kinderlijke genegenheid mijn toevlucht genomen, sta mij nu bij door uwe almachtige voorspraak en wees voor mij « de Deur des Hemels »

Beminde echtgenote en dierbare kinderen: ik ben gestorven in de zalige hoop weldra de eeuwige belooning te genieten, Edoch ik reken op u die mij steeds uwe innige genegenheid en liefde betoond hebt, dat gij mij niet zult vergeten in uwe gebeden. Ik blijf u dankbaar voor uwe goede zorgen en zal bij den Heer om zegen voor u bidden.

Genadige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust.

300 d, afl,

R, L, P,

Druk, Depessemier Everbeek

Een milde troost waren ons Uw bliken van kristelijke deelneming bij het afsterven van hem die ons zo dierbaar was.

Daarvoor danken wij U innig.

De familiën

VAN DEN BOSSCHE en  
VAN DER STRAETEN.