

Heer, zij die de wegen der rechtvaardigheid bewandeld hebben, zullen in Uw tabernakelen wonen !



Bid voor de Ziel

van Mevrouw

LEONIE VAN DEN BOSSCHE

weduwe van Mijaheer

FRANS VAN WAEYENBERGE

geboren te St Martens-Lierde, de 6 Maart 1862, en aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen de 27 April 1949. Versterkt door de laatste troostmiddelen van onze Moeder de H. Merck.



In deze betreurde Overledene verliezen we ene van die ras-echte, werkzame rechtschapene en overtuigde christenen, zoals er zovelen te vinden waren bij onze voorouders. Een vrouw met christelijke durf en moed, een vrouw uit één stuk bij wien leugen en bedrog in afschuw waren; die geen omwegen kende, maar openhartig en rondborstig naar de waarheid streefde.

Moeder van een talrijk kroost heeft ze haar brood in ledigheid niet geëten. Vol verdiensten in de ogen van God en van de mensen heeft zij het tijdelijke met het eeuwige verwisseld.

Dierbare kinderen en kleinkinderen; mijn glorie, mijn kroon en mijn troost, hebt dank voor uw wedniver in toewijding, in liefde en kommer - Blijft elkander liefhebben, want in de onderlinge liefde en genegenheid ligt zo 'n geheime kracht in de dagen van droefheid en tegenspoed, zo 'n zoeten vrede, zo 'n echte zekerheid en waarborg, voor ons toekomstig eeuwig samen zijn in de Hemel; blijft intussen veel voor mij bidden. Gij vooral mijn twee teergeliefde dochters-kloosterlingen.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt.

De Familien VAN WAEYENBERGE-VAN DEN BOSSCHE;

Zeer gevoelig voor de bliken van deelneming, hen betoond bij het overlijden van hun teergeliefde Moeder, Schoonmoeder en Grootmoeder.

BEDANKEN.