

Kostbaar in 's Heren ogen is de dood zijner uitverkorenen.

† GEDENK DE ZIEL VAN ZALIGER †
de Heer

LOTHAIRE VAN DEN BOSSCHE

OUD BURGEMEESTER VAN OPBRAKEL

weduenaar van Mevrouw

ZOË ANSCUTTER

geboren te Opbrakel de 28 Mei 1885, en er godvruchtig overleden den Donderdag 22 April 1954. gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke Zegen.

Lid van de H. Hartbond, en van het Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius.

In mijn lichaam heb ik grote smerten uitgestaan, maar in mijne ziel verdroeg ik dezelve met blijdschap uit liefde voor Jezus. (Mach. V I.)

Hij was een waar rechtzinnig mens; zijn leven bracht hij door in rechtveerdigheid en vrede: God en zijn huisgezin waren zijn bezigheid. Ook heeft de Heer hem lange en gelukkige levensjaren geschonken, en zijne stille zachte dood gelijkvormig aan zijn leven, was kostbaar in de ogen van God. De almogende heeft het tegenwoordige leven met kwellingen vervuld om ons de waarde van het toekomstige leven te doen kennen; maar zalig is de mens die deze kwellingen met verdueligheid lijdt: want daar hij een beproefde is geworden zal hij de kroon des Hemels ontvangen. (H. Ephr. Jac. I-12)

Vaartwel, lieve Kinderen, gij ook weet hoe ik U ben voorgegaan op deze wereld, hoe ik u vermaand heb voor uw welzijn — luistert nu nog naar mijne laatste woorden: wijk af van de bedorvenheid der wereld: weest het oordeel indachtig; blijft God beminnen — en dienen, en vereenigd onder elkander door den band van liefde, bewerkt lieve kinderen, vaders en moeders redding door vurige sacrificiën en godvruchtige gebeden.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijn toevlucht. (300 dagen afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde,
(7j. & 7 quadr.)

†

Een milde troost waren ons uw
blijken van kristelijke deelne-
ming bij het afsterven van hem
die ons zo dierbaar was. Daar-
voor danken U innig.

De familie VANDEN BOSSCHE, ANSCUTTER, PAPEGNIES, MALAISE;

Nederbrakel Druk. We O. Surdiacourt.