

Diegenen die ik lief heb verlaat ik,
om diegenen die ik lief had terug te vinden.

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Lothaire

VAN DEN BOSSCHE

weduwnaar van Mevrouw

Simonne DE WOLF

geboren te Nederbrakel op 18 april 1911

en godvruchtig overleden te Brakel

op 18 november 1990,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

†

De families **VAN DEN BOSSCHE, DE WOLF,**
FLAMEE en DE SMET,

danken U voor uw gebed

en uw medeleven in hun rouw.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Rouwleiding b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49

De herfst is rustig en stil, de bladeren vallen van de bomen, alles maakt zich klaar om in diepe rust te verzinken, om te wachten tot het tij gekeerd is om opnieuw tot leven te komen in de frisheid van de nieuwe lente bij God.

Dat alles kunnen wij plaatsen op het leven van elke mens. Lothaire heeft de seizoenen van het leven meegemaakt. De frisheid van de lente, de bedrijvigheid van de zomer en het traag afsterven van het leven. Nu is hij beland in de stilte en diepe rust van de winter die geen eindpunt is, maar een wachtend uitzien naar de uiteindelijke voltooiing van het leven.

Zijn rijkgevuuld leven van werken en zorgen heeft hij voleind: alle moeilijkheden en tegenslagen, de pijn en de ziekte heeft hij krancig doorstaan.

Op uitnodiging van de Heer: « Kom dan, trouwe en goede vriend, treed binnen in de vreugde van uw Heer », drukte hij in volle bewustzijn zijn bereidheid uit om binnen te gaan in het nieuwe leven dat Christus eens heeft beloofd.

Lieve kinderen, van harte dank voor alles wat u voor mij betekende en deed. Wij hebben lang mogen samen zijn. Afscheid nemen komt toch nog altijd te vroeg. Dank u, omdat ik thuis mocht zijn en blijven en er wel wat zorgen waren. God moge het u belonen.

Lieve kleinkinderen, gij weet hoeveel ik van u hield en hoe graag ik u op bezoek kreeg. Ik ga nu naar de hemel en zal bij God voor u allen ten beste spreken.

Aan alle familieleden en vrienden, tot weenziens bij God.