



Wil, samen met ons,

JUFFROUW

Madeleine Van den Bossche

biddend en dankbaar gedenken.

Op 13 juni 1903

begon zij, te Steenhuize-Wijnhuize,
haar op-weg-zijn naar God.

In eenvoud,
diep geloof
en stil vertrouwen
nam zij de taak
van zorgende 'moeder' op zich
voor hen die haar werden toevertrouwd.

Heer,
we danken U
om haar edelmoedig leven,
om haar onbaatzuchtige inzet voor de anderen,
om haar liefde voor mens, dier en plant,
om haar biddend werken en haar werkend bidden,
om haar dankbaarheid voor elke attentie
van goede medemensen.

Gesterkt door het Sakrament van de zieken
is 'Tante Madeleine' op 30 oktober 1985
te Opbrakel,

thuis-gekomen bij de Heer in wie ze geloofde
en op wie ze hoopte.

Om de tijd die ze in Maarkedal beleven mocht,
was ze intens gelukkig.

Haar lichaam rust nu te Steenhuize,
haar zo geliefd dorp, met zoveel geliefde mensen.

Heer,

Wij geloven dat zij,
die ons is voorgegaan,
nu delen mag in Uw vrede en vreugde.
Wij hopen op een blijvend weerzien
eens bij U!

De familie dankt heel oprecht
voor uw gelovige aanwezigheid,
uw gebed,
uw blijken van meelevens.

Drukk. De Toren, Peperstr. Herzele 053/62 25 35
Uitgever M. Galle, Tolstraat 1, Steenhuize