

Ik geloof in het eeuwig leven. (uit Credo)



TOT ZALIG AANDENKEN
aan Mevrouw

MARIA VANDEN BOSSCHE

weduwe van Mijnheer

CHARLES VAN DER HAEGEN

geboren te Ninove de 8 April 1873 en ged-
vruchtig in den Heer ontslapen te Aspelare
de 7 September 1950 bediend met de Hei-
lige Sacramenten.

—
Als het aardse huis wegvalt wordt de eeu-
wige woning bereid.

Het christelijk leven is de goede weg
naar een zalig afsterven... en dit de weg
naar het eeuwig geluk.

Gans en geheel heeft zij zich toegewijd
aan het welzijn van haar huisgezin. God-
vruchtige en voorbeeldige moeder, bewaak-
te zij met zorg de wegen van haar huis en
wijdde zij haar beste krachten aan het ge-
luk van hare kinderen.

Wij danken God omdat hij ons zulk een
moeder gaf. Groot zijn hare verdiensten,
rijkelijk zal ze beloond worden bij den
Heer.

Beminde kinderen en kleinkinderen, gaar-
ne bleef ik nog langer bij U, maar Onze
Lieve Heer heeft er anders over beschikt.
Zijn heilige wil zij geloofd. Bidt voor mij

vocal tijdens het H. Misoffer. Ik blijf met
U verenigd van uit de hemel.

Zoet hart van Maria wees mijn zaligheid.
(300 d. afl.)



De Familiën

VANDER HAEGEN,

VAN DEN BOSSCHE,

B E D A N K E N
voor uw gebeden en
blijken van deelneming

—
Uitg. Georges Poisson, Aspelare.