



GELOVIG AANDENKEN AAN

MARIA VAN DEN BOSSCHE

weduwe van de Heer

REMI VAN LIEFDE

geboren te Nederbrakel op 26 oktober 1910 en
godvruchtig overleden in het St.-Elisabeth
Ziekenhuis te Zottegem op 6 maart 1992,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Wij danken de Heer, om deze eenvoudige,
goede vrouw, zorgende moeder en
liefhebbende meter.

Zij was een getuigenis van Gods liefde
onder ons.

De families **VAN DEN BOSSCHE, VAN LIEFDE,**
DE CLERCQ en DE BUS,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

MOEDER

Er is van u
hiernederwaarts
geschilderd of
geschreven,
mij, moeder,
geen beeltenis,
geen beeld van u
gebleven.

Geen tekening,
geen lichtdrukmaal,
geen bijtelwerk
van stene,
tenzij dat beeld
in mij, dat gij
gelaten hebt,
allene.

O moge ik u
onweerdig nooit
die beeltenis
bederven,
maar eenzaam laat
ze leven in
mij, eerzaam in
mij sterven.

G.G.

MOEDER DANKBAAR ZEGGEN
WIJ UW NAAM.

Begravenissen A. Goessens-Govaert
Armstraat 18, St.-Lievens-Esse - Tel. (054) 50 11 66
Grotenbergestraat 5, Zottegem - Tel. (091) 60 74 07