

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.

†

BID VOOR DE ZIELERUST
van Mejuffrouw

Maria - Helena Vanden Bossche

geboren te St.-Kornelis-Horebeke, de 15 mei 1876, en christelijk overleden te Zegelsem, de 16 juni 1967, voorbereid en gesterkt door de heilige sacramenten van de zieken en de stervenden en voorzien van de Pauselijke Zegen « in het stervensuur ».

Zij was lid van de Vrouwenbond van het H. Hart en van de Boerinnengilde.

Nog steeds bekommerd en bedrijvig, maar toch helemaal versleten, wankelde zij sinds maanden en zuchtte zij om los en vrij te geraken van de keten die haar bond aan het oude kranke lichaam.

Nu verliet haar geest de broze stof, ontdaan van al haar werk en kommer. Kort, zeer kort, was haar laatste strijd van 't leven : enkel nog een kleine krachtinspanning... en haar schone ziel ging naar de Heer.

Rustig heeft zij zich op haar ontmoeting met de Heer voorbereid. Tijdig en godvruchtig ontving zij de heilige sacramenten ; gedurende verscheidene dagen nog kon zij op haar ziekbed zich bezinnen over haar leven en enkele uren vóór haar afsterven sprak zij nog gemoedelijk met de priester over haar toestand die onhoudbaar bleek en die tot een oplossing moest komen.

Heel haar leven heeft zij gesteld in het teken van deze eeuwige ontmoeting. Zij was godsdienstig en godvruchtig ; zij was ook buitengewoon actief en werkzaam : zij zocht en diende de Heer in de mensen ; ongehuwd en zonder eigen gezin gebleven, heeft zij heel haar leven gesteld in dienst van haar familie, altijd liefdevol

en zonder berekening. Daarom zal ook haar gedachtenis vooral bij haar familie in zegening blijven.

Duurbare familie, ik dank u voor de genegenheid en de liefdevolle bejegening die ik steeds bij u mocht ondervinden en vooral nog voor de goede zorgen tijdens mijn ziekte : moge de Heer u zegenen en ook allen die mij lief waren. Laten wij met mekaar verenigd blijven door het gebed. Tot weerziens bij de Heer.

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, ontferm U over ons.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

Heer en Mevrouw Gerard PIETERAERENS-VANDEN BOSSCHE en dochter Gratieanne,

Heer en Mevrouw Gerard DE COCK-VANDEN BOSSCHE en zoon Luc,

Heer en Mevrouw Arsène VANDEN BOSSCHE-DE PELECIJN en kinderen Marleen, Marijke en Johan,

Heer en Mevrouw Gerard WALLEMACQ-VANDEN BOSSCHE en kinderen Carine en Ann,

Mevrouw Wed. Jan-Baptist VANDEN BOSSCHE-DE BOCK, kinderen en kleinkinderen, haar neven, nichten en schoonzuster ;

De families VANDEN BOSSCHE en VAN DE KERKHOVE,

*DANKEN VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-
NEMING IN ROUW EN GEBEDEN.*