

Jezus, wil gedenken, dat ik oorzaak was van uw wegen, laat U tot mededogen bewegen.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

### **Maria-Helena Van Den Bossche**

**Echtgenote van Mijnheer Henri Demares,**

geboren te Deftinge de 29 September 1896 en overleden te Geraardsbergen de 17 Februari 1955, voorzien v. de HH. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van de Gelovige zielen.

—————

Zo vlug en onverwachts is deze goede vrouw en moeder aan de genegenheid van haar huisgenoten ontrukkt. Alhoewel de ziekte en zwakheid reeds geruime tijd aansleepten, toch kon men niet vermoeden dat de Heer haar zo spoedig zou oproepen. Onvoorbereid heeft Hij haar niet gevonden, want zij was steeds gereed op zijn komst.

Godvruchtig en onderworpen aan Gods wil, betrouwend op zijn hulp en kracht trof men haar aan, telkens men haar een bezoek bracht. Haar liefde en godsvrucht tot Maria waren zeer groot : ze gedroeg zich als een kind tegenover zijn moeder. Ze hield van de H. Communie waarin zij de sterkte putte om altijd moedig te zijn.

Niemand was meer bekommerd om het zielewzijn van de naaste dan deze christelijke vrouw. Haar gebed en haar lijden offerde zij voor de zondaars en de onverschilligen, opdat zij tot inkeer zouden komen

Op het eerste zicht kan het wel wonder lijken dat plichtsgetrouwe en deugdzame mensen door het kruis worden bezocht, terwijl zij die niet nauwgezet zijn, alle voorspoed kennen. De christen weet dat hij lijden en beproeving, naar het voorbeeld van de Meester, hier op aarde moet verduren, om deelachtig te worden aan zijn triomf en vreugde na dit leven.

Dierbare echtgenoot en kinderen, hartelijk dank voor uw zorgen en oprechte genegenheid. Leef in



de beste verstandhouding en wederzijdse behulpzaamheid voort. Bidden wij voor elkaar, in afwachting van het blij wederziens in de hemel.

O. L. Vrouw van Fatima, bid voor ons.

---

De Familiën VAN DEN BOSSCHE, DEMARES, DE  
TANDT en DE CREMER,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hun betoond bij het overlijden van hun teer-  
geliefde afgestorvene

DANKEN U.

---

Uitg. De Croo-Guns, Deftinge.