

O Kruis van Jezus, in uw schaduw wil ik rusten  
en hopen. (Nav.)

+

BID VOOR DE ZIEL.  
van Mevrouw

**Maria-Romania Van den Bossche**

Echtgenote van Mijnheer  
**HONORÉ CUVELIER**

geboren te Steenhuijze-Wynhuijze den 23 Mei 1893  
en er godvruchtig overleden den 17 October 1947,  
versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

O, dood! O! groot geheim des doods, hoe wel  
leert gij ons kennen wat wij in de wereld zijn; niets  
is bestendig op deze aarde: Heden is de mens en  
morgen komt hij niet te voorschijn; Heden ik, mor-  
gen gij.  
Thomas a Kempis

Na veel pijnen en slapeloze nachten is zij gestor-  
ven in de meest stichtende gevoelens van gods-  
vrucht; zij heeft de kwellingen van haar ziekte  
verdragen met bewonderenswaardig geduld; één  
groot verdriet kende ze, dat was haar man en haar  
kinderen zo vroeg te moeten verlaten.

Zij was zo minzaam en gedienschtig, zo altijd gereed  
om iedereen te helpen; werkzaam en zorgvol, heeft  
ze haar brood niet geëten in ledigheid; zij wordt  
diep betreurd niet alleen door haar naastbestaanden  
maar door allen die haar kenden, vrienden en ge-  
buren.

Troost U mijn duurbaren, God is barmhartig, ik  
zal veel voor U bidden, bidt ook gij voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.

*De familie CUVELIER,  
V. D. BOSSCHE,  
V. WYMEERSCH,  
VAN DAMME,*

*danken U van harte voor de  
blijken van welgemeende  
deelneming, hun betuigd  
bij het overlijden van hun  
beminde echtgenote, moeder,  
schoonmoeder, zuster,  
schoonzuster, tante, nicht en  
bloedverwante*

*Mevrouw*

**Maria-Romania Van den Bossche**

Druk. Bruylant, Geeraardsbergen