

Mijn kinderen, ach, ik heb u al,  
wat geeflijk was, gegeven. G. G.



IN DE VREDE VAN KRISTUS RUSTE DE ZIEL

van Mevrouw

**Maria-Theresia VAN DEN BOSSCHE**

echtgenote van wijlen de Heer

**Karel Lodewijk DE BLOOS**

geboren te Sint-Martens Lierde de 9 maart 1867  
en zeer godvruchtig overleden te Zarlardingde de  
5 augustus 1957, gesterkt door al de geademid-  
delen van onze Moeder de H. Kerk.

Voorzitster van de Boerinnengilde, Lid van de  
Derde-Orde, Lid van de Bond van het H. Hart  
en van verscheidene andere godsdienstige  
verenigingen.

"Jezus eerst en dan de rest" was haar levens-  
leuze. In Jezus' liefde, sterk door veelvuldige H.  
Mis en Kommunie, aanvaardde zij het leven dat  
de Heer haar gaf, droeg moedig zware beproevin-  
gen en genoot dankbaar van de goede dagen van  
een milde levensavond.

Zij is heengegaan zoals zij had geleefd, rustig  
en eenvoudig, met in haar hoofd de naklank van  
haar vele levenszorgen maar bovenal met een  
hart, dat boordevol was van verwachting naar de  
wereld van hierboven. In die hoop is zij naar de  
Heer Jezus toegegaan op de vooravond van het  
feest van Zijn Verheerlijking op de berg Thabor,  
toen Petrus zei: Heer, laat ons hier drie tenten  
bouwen, want het is zo goed hier te zijn. Nu zal  
het voor haar altijd zo goed zijn.

Bonmama, ingoed, werkzaam, vroom en mild,  
wij danken U, wij danken U om heel Uw leven en  
ook om Uw sterven, omdat dat alles voor ons een  
doorlopende stille maar onvergetelijke les was.

"Ten Paradijze geleiden U de Engelen, bij Uw  
aankomst mogen U de Martelaren ontvangen en  
binnenvoeren in het Hemels Jeruzalem."

Hebt dank, mijn kinderen en kleinkinderen,  
voor Uw goede zorgen en voor Uw genegenheid.

Bemint elkander en bewaart de voorbeelden in  
leven en sterven, die ik U gaf.

Gij, mijn geliefde kleinzoon-priester, naar wiens  
priesterwijding en eremis ik zo lang en zo innig  
heb verlangd en die ik zo zielsgelukkig heb mo-  
gen beleven, vergeet mij niet aan het altaar.

De families

**VAN DEN BOSSCHE, DE BLOOS,  
VAN DEN BOSSCHE en PERREMAN**

danken Ued. oprecht om Uw ge-  
beden en blijken van deelneming  
in haar rouw.