

" Rusteloos is ons hart, o Heer, tot wanneer het rust vindt in U." (H. Augustinus)



Wij bevelen aan in de genade van Jezus Christus en in de liefde van de Vader Mevrouw

Marie-Jeanne Vandenbossche

echtgenote van de Heer

Paul De Turck

geboren te Sint-Martens-Lierde op 22 juli 1928 en tragisch van ons heengegaan te Overboelare - Geraardsbergen op 14 september 1983.

Lerares aan het Instituut Maria en Jozef.

De weg was eindeloos lang en mijn hart en geest waren doodmoe zodat ik, ver van alle mensen, alleen God in de schemering nabij wenste.

Marie-Jeanne was de vleesgeworden vriendelijkheid, de beminlijke goedheid en het engelachtige geduld, zovele gaven die haar sierden en die ze schonk zonder berekening aan allen die het voorrecht hebben gekend met haar te mogen leven en te mogen omgaan.

Onuitsprekelijk groot is dan ook de verbijstering en ontzetting bij al haar collega's en oud-leerlingen die in sprakeloze droefheid haar plots afscheid vernamen.

Ze heeft nooit de vreugde van het lichamenlijk moederschap gekend maar ook dat kruis heeft ze met voorbeeldige moed gedragen. Want in

haar diepe sociale bewogenheid was zij een moeder voor velen.

Met al haar krachten heeft zij zich ingezet voor de jeugdbeweging. De welpen van de scouts-beweging en nadien de kinderen van de Chiro noemden haar spontaan "tante Jeannot", maar eigenlijk zat in die kinderlijke afhankelijkheid de koesterende warmte en de dankbare vreugde waarmee een kind vol vertrouwen "moeder" wil zeggen.

Haar omgang met kinderen scherpte in haar het diepe verlangen naar een meer intieme relatie met eigen kinderen, die ze dan ook in haar gezin opnam. Zo kende zij samen met Paul, de vreugde van een ruimer gezinsleven, maar ook de zorgen en het verdriet, de pijnen waarmee elk mensenkind naar volwassenheid groeit.

Samen met Paul is Marie-Jeanne een lange harde weg gegaan die haar hart en geest zwaar heeft gekneusd, een weg die soms schoon was als een droom en leidde naar de toppen van de vreugde, maar ook een weg die voerde naar het donkere dal van een onbestemde weemoed. De laatste stappen op die weg gaat elke mens alleen.

Maar de christen weet dat groter dan het geheim van leven en dood het mysterie is van Gods warme barmhartigheid waarin we de ziel van Marie-Jeanne aanbevelen.

Paul, put moed uit dat christelijk weten en over de dood heen wenkt dezelfde God, die wist dat mijn weg eindeloos lang was en mijn hart en geest ten dode moe.

Voor al Uw blijken van medeleven danken U de families De Turck - Vandenbossche

Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054-411267