

*Leven is een kunstwerk weven,
gaaf en geknoopt.
Sterven is dit werkstuk aan God afgeven.*

+

Dankbaar om de liefde die zij ons gaf,
gedenken wij

Marie-José VANDEN BOSSCHE

de liefdevolle echtgenote van
Ernest CRABBE

geboren te Schaarbeek op 27 januari 1913
en overleden te Merelbeke-Lemberge
op 10 december 1992.

Een vijftiental jaren geleden kwam zij in ons leven. Wie haar goed heeft gekend weet dat zij amper te beschrijven valt. Zij was dienende overgave. Nooit stelde zij zichzelf centraal. Wij hebben bij haar geen opdringerige bezorgdheid gevoeld. Zij was eerlijk, verdroeg noch onrecht noch uitbuiting, vroeg niet, doch gaf. Wie zich voor haar openstelde voelde fijnmenselijke warmte. Haar geloof in God en in de mensen heeft zij beleefd, vol bewondering voor de mooie dingen in het leven en de natuur. Een bloem, tuin, bos of landschap. Zij had een enorme bewondering voor mensen die mooie dingen maken of die in alle eenvoud getuigen van veel praktische kennis. Papa was daarbij voor haar het voorbeeld.

Daar sprak ze ons zo vaak over. Pas na verloop van tijd durfde zij ons «haar» kinderen en kleinkinderen noemen, niet uit bezitsdrang, maar aarzelend, alsof zij schrik had te krijgen wat misschien niet beschikbaar was. Doch wij waren daar zo blij mee en hebben haar dat gelukkig mogen laten voelen. Voor ons kwam zij als een onverhoopt geschenk. Plots, totaal onverwacht ging zij van ons heen. Wilde zij zelfs nu geen minuut voor haar opeisen? Wij zijn echter diep dankbaar dat wij haar in ons midden mochten hebben. Het waren voor ons allen gelukkige jaren. In onze levensruimte blijft haar plaats open. In ons hart koesteren wij teder haar beeld.

Spontaan schreven haar kleinkinderen:
*«Ze leefde gelukkig haar laatste jaren,
nergens hoefde ze zich nog zorgen om te
baren.*

*Veel geven en dankbaar krijgen waren
haar leven,
mensen gelukkig maken dat was haar streven.
Ze ging zo plots van ons heen, niet
één zucht,
zonder één enkel gerucht.»*

Wij danken u oprecht voor uw sympathieke
aanwezigheid en medevoelen.

Dank ook voor uw gebed.

De families Vanden Bossche, Desaever,
Crabbe, Vermeersch, Reynaert en Dhondt.

bvba defi-mat: begrafenissen matthys merelbeke