

Ik geloof in de verrijzenis van het vlees en het eeuwig leven (Symbolum).

GEDENK IN UW GEBEDEN EN H. MIS

† DE ZIEL VAN ZALIGER †

Mevrouw

Marie-Palmyre VANDEN BOSSCHE

echtgenote van de Heer

Alois DE CROO

geboren te Opbrakel, de 1 April 1883 en aldaar zacht in de Heer ontslapen, de 17 Juli 1953, gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke Zegen.

Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen.

De dierbare overledene leefde als voorbeeld van geloof en godsvrucht. Haar leven lang waren al haar krachten en inspanningen gericht op het geluk van haar gezin. Zij was in al haar werken en woorden de vlijtige, wijze en sterke vrouw, zoals die in de H. Schrift geprezen wordt.

Moeder, hoe rijk gezegend reeds uw leven was en hoe kostbaar in Gods oog uw heilig sterven, toch kwam uw dood nog veel te vroeg. Want vreugde en lijden, beide bonden ons altijd inniger aan U. Ach, uw liefde, uw zorgen, uw zelfvergeten, blijven voor altijd in ons hart geschreven. Het enige wat ons met uw dood verzoent is ons Heilig Geloof, dat voor al uw lijden Gods eeuwig Licht uw ziel thans voor eeuwig omstraalt.

Dierbare echtgenoot, die me dag en nacht met zorgen hebt omgeven, ik zal u eeuwig dankbaar zijn. Onze Lieve Heer zal u honderdvoudig alle liefde vergelden, die ge mij betoond hebt. We hoopten samen nog vele jaren verenigd te mogen blijven, Gods Heilige Wil schikte het anders. Put kracht om te leven, daar waar ik die vond om te sterven. Het gebed verenige ons dagelijks. Ik zeg u geen vaarwel, maar tot weerziens hierboven.

Geliefde kinderen, moeder is naar Onze Lieve Heer. Zo graag had ik nog vele jaren bij u gebleven, in uw midden om in uw geluk en ook om in uw leed mee te delen. Ik dank u om uw zo talrijke blijken van liefde en dankbaarheid; vooral in de laatste uren van mijn lijden. Denkt elke dag aan moeder in uw gebeden en heilige Missen. Denkt aan haar voorbeelden, leeft er naar en steeds zult gij gelukkig zijn. Tot weerziens in het eeuwig geluk bij God.

Beminde broeders, familieleden en vrienden, gedenkt me in uw dagelijks gebed.

Aan de Eerwaarde Zusters mijn beste dank voor de goede zorgen en toewijding, die mij een ware troost geweest zijn.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (100 d. afl.)

Een milde troost waren ons Uw blijken van kristelijke deelneming bij het afsterven van haar die ons zo dierbaar was. Daarvoor danken U innig:

De familiën VANDEN BOSSCHE, DE CROO,
PAPEGNIËS, D'HAUWERS.