

O GOEDE EN ALLERZOETSTE JEZUS, zie ik buig mijn knieën in Uw tegenwoordigheid, ik bid en smeek U met de grootste vurigheid van mijn geest, dat Gij U gewaardigt in mijn hart te drukken levendige gevoelens van Geloof, Hoop en Liefde, een waar berouw over mijn zonden en een zeer vaste wil om mij te beteren, terwijl ik met grote aandoening en droefheid bij mij zelf overweeg en in de geest aanschouw uw vijf wonden, hebbend voor ogen hetgeen de profeet David reeds in uw mond plaatste over U zelf, o goede Jezus : "ZIJ HEBBEN MIJN HANDEN EN VOETEN DOORBOORD EN AL MIJN BEENDEREEN GETELD"
(Volle aflaat)



" Diep in mijn hart is mijn geloof dat de Vrede komen zal ".

Biddend nemen wij afscheid van Mevrouw

**Marie-Paule, Denise
VAN DEN BOSSCHE**

echtgenote van de Heer **ALBERT BLONDEEL**

geboren te Oprakel, op 5 september 1946 en plots van ons heengegaan te St.-Martens-Lierde, op 11 november 1985, gesterkt door de kerkelijke gebeden en zegen.

Als de dood, zo kort bij ons en zo plotseling, een jonge moeder tot zich roept, worden wij stil en de vele vragen van het gebeuren grijpen ons aan : waarom deze goede echtgenote, waarom deze gelukkige moeder ? Met menselijke maten zullen wij het nooit begrijpen.

Voor allen die haar kenden was zij een éنية persoonlijkheid. Haar gedachtenis zal niet in eenzaamheid versterven.

De liefde van een moeder is als de stroom van Gods liefde, die van bij Hem ontspringt, maar door haar heen stroomt en ons raakt met al de weelde van haar heerlijke oorsprong : ze is goedheid, takt en offervaardigheid, ze geeft leven en waakt erover, ze maakt gelukkig, zij verwezenlijkt het wonder dat erin bestaat zich te verdelen en zich toch gans aan elkeen te geven... voor haar kleintjes Koen en Stijn, jammer... zo kortstondig.

Haar werkzame liefde heeft bij allen, echtgenoot, ouders, schoonouders, zuster, schoonbroers en schoonzusters, een beeld geëst dat méer is dan een herinnering, onze dankbare liefde blijft sterker dan de dood en onze blijvende bewondering groter dan de plotse droefheid, die zo menselijk is. Mochten onze oprechte gebeden, met volle overgave aan Gods Wilsbeschikking, in deze Allerzielenmaand U brengen naar de plaats van ons Eeuwig samenzijn : " Heer, onze God, wij bidden U voor onze duurzame overledene, Marie-Paule, die ons zo plots en onvoorziën ontvallen is, reik haar Uw hand en leid haar binnen in Uw Vreugde, waaraan geen einde komt.

Een kind van Maria gaat nooit verloren.

**De families VAN DEN BOSSCHE, BLONDEEL,
DE BACKER en THOMAS,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van kristelijke deelneming en DANKEN U.

Drukk. De Vos. 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begraf. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59