

Geloofd zij Jezus Kristus.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

**Marie - Rozalie - Augusta
VAN DEN BOSSCHE**

echtgenote van de Heer

Victor VAN DORPE,

geboren te Sint-Maria-Oudenhove

op 25 december 1905 en godvruchtig overleden

in de Sint-Elisabethkliniek te Zottegem

op 17 september 1972,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken,
de H. Kommunie en de Pauselijke Zegen.

Laat ons bidden :

- voor Augusta, dat God haar rust schenkt
voor al haar zwoegen,
verkwikking na alle zorgen
en het geluk van de eeuwige vreugde.
- voor allen die leven moeten
met een lege plaats aan hun zijde
voor hen die eenzaam en moedeloos zijn :
dat zij hun hart geopend houden
in hoop en verwachting.
- dat ons geloof niet verkleint in de beproe-
ving, maar dat wij ons met vertrouwen tot
de Heer wenden, die de verrijzenis is en het
leven.

Duurbare echtgenoot, wij waren samen zo gelukkig in ons huisje. Wij hebben steeds voor elkaar geleefd. De laatste jaren hebt gij zo goed voor mij gezorgd, daarvoor dank ik U van harte.

Beste familieleden, zo graag ontving ik U eens op bezoek, we konden aan elkaar ons wel en wee eens mededelen. Bid nu allen voor mijn zielerust.

De families VAN DORPE-VAN DEN BOSSCHE,
**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. J. De Clercq, Sint-Maria-Oudenhove