

Alles is geschied gelijk het de Heer beliefd; de naam des Heren zij gezegend.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Marthe Simonne Marie Cesarine Celine

VANDEN BOSSCHE

echtgenote van Mijnheer

Robert Clerebaut

geboren te Opbrakel de 26 januari 1921 en
godvruchtig overleden te Geraardsbergen, de
21 december 1964, voorzien van de HH.

Sacramenten der zieken en van de
Apostolische Zegen.

Zelden had een vrouw zoveel gaven ontvangen om moeder te zijn. Ze was sterk, ze was flink, ze droeg haar hart op haar handen, ze bracht vreugde en levensmoed in het huis van haar man en in het oude huis van moeder. Ze was als de Martha uit het Evangelie. Gelijk zoveel moeders van vroeger, gelijk de moeders van de patriarchen uit de oude tijden bad ze God opdat Hij haar kindekens zou geven. Ze zou er voor werken en leven. En tweemaal werd het kindeke in huis verwacht en tweemaal werd haar het geluk ontzegd haar kindeke in haar armen te houden. Maar zij deed haar plicht, al wist ze wat op het spel stond; zij zou naar het woord van Jesus gaarne «haar pinnen vergeten van blijdschap omdat er een mens geboren is.»

En tenslotte is ginds nieuw leven gekomen maar ander leven is heengegaan; het leven en de

dood gingen mekaar voorbij. Die vrouw was groot zonder het zelf te weten: zij is gestorven als martelares van haar moederplicht. Doch Christus heeft gezegd: «Wie het leven verliest, om een van mijn geboden, zal het eeuwig leven winnen, maar wie het redden wil, tegen mijn geboden in, die zal het voor altijd verliezen. (Lc.)

Moeder, Robert, mijn familieleden, betrouwt op het woord van de H. Schrift: «de vrouw zal gered worden omdat ze moeder werd. (Tim. 2 15. Ik blijf bij U en bid voor U altijd.

De familiën

**VANDEN BOSSCHE, CLEREBAUT,
ANSCUTTER, VANDEN NEUCKER**

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.