

† GEDENK IN UWE GEBEDEN DE ZIEL VAN
DE HEER

MICHEL VAN DEN BOSSCHE

echtgenoot van **Mevrouw Maria Thienpont**

geboren te Zottegem op 4 juli 1912 en godvruchtig overleden in het Akademisch Ziekenhuis te Gent op 30 augustus 1984, gesterkt door de HH. Sakramenten der Zieken.

Lid van Ziekenzorg.

Met deze dierbare overledene verliezen wij een minzame echtgenoot, een liefdevolle vader en grootvader, maar tevens een hartelijk medemens. Een minzame echtgenoot en vader: samen met zijn echtgenote heeft hij vier kinderen een zeer degelijke opvoeding geschonken. Zijn langdurige kwaal was juist draaglijk omdat Michel voortdurend mocht ervaren dat hij gedragen werd door de trouwe liefde van zijn vrouw en de deugdoende genegenheid van zijn kinderen. De ontmoeting van zijn kinderen met hun moeder, na het overlijdensbericht, was dan ook diep getekend door verdriet, maar doorheen hun tranen mocht hun moeder zeer spoedig vernemen «wij zullen voor u zorgen». Met Michel verliezen wij tevens een hartelijk medemens. Hij sprak van niemand kwaad, was zeer gediensig, had een aangenaam karakter en zolang zijn gezondheid het toeliet nam hij een grote verantwoordelijkheid op zich als bijzonder techniek van helioplanters. Doorheen dit alles was Michel een vurig kristen: een goed mens is daarom nog geen kristen, maar een kristen dient vóór alles een goed mens te

Begrav. A. De Boever-Drijpel, Deinze - Tel. 86 30 64

zijn. Bij hem stond het kristen-zijn niet buiten zijn dagelijks leven, maar er midden in. Kortom, hij was een mens om van te houden. Dierbare echtgenote, samen hebben wij gewerkt en gebeden, bemind en onszelf vergeten voor onze kinderen. Welnu, de resultaten lieten niet op zich wachten, zodat wij beiden mogen getuigen dat ons leven geslaagd is. Mijn beste dank hiervoor! Beste kinderen en kleinkinderen, meer dan ooit heeft moeder nood aan uw nabijheid. Ik ben er zeker van dat zij geen «eenzame» zal worden, dat jullie haar zullen opvangen, vooral tijdens de moeilijkste dagen, die niet noodzakelijk de dagen vóór mijn uitvaart zijn, maar vooral nadien. Goede vrienden, ook naar jullie gaat mijn dank voor al het goede dat ik bij jullie mocht ervaren. Mijn heengaan naar God kan onze vriendschap niet verminderen, enkel maar bestendigen. Laatst maar niet het minst dank ik mijn huisdokter: als dokter heeft hij mij met de beste zorgen omringd; als mens was hij voor mij een vriend.

Maria Thienpont,

Albert en Rita Pieters-Van Den Bossche
en kinderen,

Daniël en Monique Vervaecke-Van Den Bossche
en kinderen,

Jean-Pierre en Annie Geenens-Van Den Bossche,
Ronan en Christine Haeck-Van Den Bossche
en dochter,

De families Van Den Bossche-Thienpont-
Meerschaut-Goossens-De Groote.

danken U voor uw gebed en medeleven.

drukk. Lambert, Deinze (B-M-L) - tel. 82 41 75