

"Al wordt mijn lichaam afgebroken,
al sterft mijn hart,
Gij zijt mijn Rots, mijn God,
de toekomst die op mij wacht."

(Ps. 73)



Dankbaar
gedenken wij
de Heer

Michel VAN DEN BOSSCHE

echtgenoot van Mevrouw
Monique VAN DEN NOORTGAETE

Geboren te Overboelare op 6 februari 1937
en in de eeuwige LIEFDE
van de Heer opgenomen
op 20 april 1991, te Sint-Lievens-Esse,
gesterkt door het gebed van de Kerk.

Zijn echtgenote, kinderen en familieleden
danken heel oprecht voor uw gebed,
uw aanwezigheid, uw blijken van meeleven.

Heer,

Bij het zó plotse heengaan van pa zijn we
verslagen.

We staan woordeloos bij dit diepe leed.
Doorheen ons groot verdriet willen we U
toch danken om zoveel goeds dat pa ons gaf:
om zijn dagelijkse liefde en zorg voor ieder
van ons,
om de levenswaarden die hij ons doorgaf,
om zijn werklust,
om zijn eenvoudige oprechtheid,
om zijn gulle lach,
om de kwinkslag tussendoor,
om zijn bereidheid tot helpen en delen voor
de velen die hij kende.

We bidden,
laat Uw vrede en liefde hem nu omgeven,
dat hij thuis mag zijn bij U
samen met hen die reeds zijn voorgegaan.

We hopen en geloven dat pa ons, ook nu,
tot steun en sterkte zal zijn voor de
moeilijke tijd die komt.

Begravenissen A. Goessens-Govaert
Armstraat 18, St.-Lievens-Esse - Tel. (054) 50 11 66
Grotenbergstraat 5, Zottegem - Tel. (091) 60 74 07