

De nacht zal voor mij licht worden tot mijn vreugde. (Ps. 138,11)



Begeleid door het gebed van de Kerk en de sacramenten van de zieken en de stervenden, ging van ons heen naar de Heer

MEVROUW

NOËLE VANDENBOSSCHE

echtgenote van de Heer

ANDRE BOSSUYT

geboren te Oprakel op 27 september 1917
en overleden te Kortrijk op 19 juni 1972.

Voorzitster van de Katholieke Landelijke
Vrouwengilde van Oprakel.

Lid van alle godvruchtige genootschappen.

Moeder, nu ge van ons zijt heengegaan, be-
seffen wij ten volle hoe gij ons leven hebt
gevormd en geleid, hoe wij u nodig hadden,
hoe wij, en anderen met ons, u zullen missen.

De beste jaren van uw leven die ge samen
met vader zorgend en werkend, vaak in moei-
lijke omstandigheden, hebt doorgebracht op-
dat uw kinderen op waardige wijze zouden
kunnen leven, zullen voor ons een waardevol
en sterkend aandenken blijven. Dat wij, uw
kinderen, samen door het leven kunnen gaan
is een vreugde die uit het offer van beiden
werd geboren en die onze blijvende dank-
baarheid waard is.

Hoe zouden wij en allen die u hebben ge-
kend, uw werklust en ondernemingszin kun-
nen vergeten, uw bestendige bekommernis
om het welzijn van vader, van uw kinderen,
uw familie, buren en vrienden. Met al uw zor-
gen vindt ge nog tijd en gelegenheid om u

in te zetten voor het godsdienstig, sociaal en
cultureel welzijn van uw medemensen.

Op het ogenblik dat een leven, gevuld met
zorgen, naar wat mildere jaren begint te ver-
langen, begon voor u de langgerekte nacht
van onzekerheid, angst, pijn, hulpeloosheid en
eenzaamheid. Maanden van zware beproevin-
gen, gedragen door moed, geduld, levens-
wil en door het stil gebed : « Vader, indien U
niet wil dat deze beker aan mij voorbijgaat,
dat Uw Wil geschiede. Gezegend zij Uw
Naam ».

Geef, zo bidden wij Heer, dat de nacht voor
haar tot Licht worde en tot eeuwige vreugde.

In de kracht van uw voorbeeld, moeder, wil-
len wij samen op weg gaan naar bevrijding,
uw levenswerk willen wij voortzetten.

H. Hart van Jezus, vol van goedheid en
liefde, ons leven en onze verrijzenis, ontferm
u over ons.

De families VANDENBOSSCHE, BOSSUYT,
ANSCUTTER en VALCKE,

danken u voor uw gebeden en blijven
van deelneming.

Drukk. De Ruyver - Brakel - Tel. 434.70