



Tot blijvend aandenken aan

DE HEER

OMER VAN DEN BOSSCHE

echtgenoot van Mevrouw
MARIE MEERSCHOUT

geboren te St.-Martens-Lierde op 30 september
1922 en er godvruchtig overleden op 4 april 1990,
gesterkt door het H. Oliesel " in extremis ".

Werkweigeraar 1940-1945
Lid van de CRAB.

De families **VAN DEN BOSSCHE, MEERSCHOUT,**
DE CLERCQ en HAEGEMAN,

danken U voor de blijken van deelneming.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begraaf. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59

Optimist als een Tempelier, hield hij van het leven, van een kwinkslag en gezelligheid. Een fiere, mooie man om te zien die altijd jonger leek dan hij was. Nu bijna 68 geworden. Vroeger schrijnwerker van beroep. Een gezellige man die je graag ontmoette, in familie of als vriend, of in de ring van Oudstrijders. En voor wie de kleinkinderen graag tekenden, als peter mild de punten gaf, steeds tien op tien. Mooi om te zien, hoe hij kon omgaan met de kinderen. Buren vertellen nog, hoe hij steeds vriendelijk groette en als een volksvriend 'op den Tempel' graag gezien werd.

Was het levenskunst of wijsheid van de laatste jaren, dat Omer — hoewel met verzwakkende lichaamskrachten — nooit geklaagd heeft, niet tot last wou zijn. Tot op het einde bleef hij zo lang mogelijk overeind, om gediensig nog te helpen, een boodschap te doen, te plannen voor de toekomst. Zoals jaarlijks, ook dit jaar op reis gaan naar Cap d'Agde, land van herinneringen, zou hij toch zo graag

De dood, die alles leeg maakt, komt als spelbreker vlugger dan verwacht. Bij Omer een crisis van plotse ademnood. Met de kracht van de laatste zuurstof, zag je hem sterven vanuit het leven. Als het leven een groot schip is en de dood een kade, dan leek hij stervend bezig via de loopplank zijn bagage over te dragen. Op de loopplank ben je niet in het leven, niet in de dood. Toen ademde hij alles los, zacht de geest gevend aan vrouw en kinderen om hem heen. Sterven als Omer is je met open ogen toevertrouwen aan wat komen zal. Wij weten nog te weinig.