

Die Mij zullen beleden hebben voor de mensen, die zal ik belijden voor mijn hemelse Vader.



BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

Oscar VAN DEN BOSSCHE

weduwnaar van

Mevrouw Maria, Irma MEULENYZER.

Geboren te Everbeek op 15 me: 1900 en godvruchtig overleden te Geraardsbergen op 28 februari 1983, voorzien van Kristus in Zijn HH. Sakramenten.

Gij hebt geleefd, gelijk gij hebt geloofd :
vol was uw dag van daden en gedachten ;
gij hebt gewerkt met hart en hand en hoofd,
uw lief en leed getorst bij volle vrachten.

En toen de dood u 't liefste had geroofd,
bleef steeds uw geest het diep verdriet
betrachten der arme zielen, die hun bitter ooft
genieten - om hun lijden te verzachten.

Nu riep de dood ook u, op Gods bevel,
nu wijlt uw ziel in 't eindeloze leven,
nu schouwt uw geest in Gods geheim bestel.

Nu wordt uw hart bevrediging gegeven :
doorgroend hemel, vagevuur en hel ;
rust nu in blijde rust uw vrome streven. (H.)

Dierbare kinderen en kleinkinderen, vergeet
uw ouders niet in uw gebeden en Gods zegen
zal op u rusten.

Beste bloedverwanten en vrienden schenkt mij
ook een vurig gebed.

De families VAN DEN BOSSCHE, MEULYZER,
SOETENS, LEEMAN,

danken U voor de blijken van kristelijke deel-
neming.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon , Brakel