



*"In alle stilte
ben je weggevaren,
maar je blijft
in ons verder leven."*

Herinner u in gebed

mevrouw

Paula Van Den Bossche

echtgenote van de heer
Albert Pieters

geboren te Sint-Lievens-Esse
op 29 augustus 1921
en godvruchtig overleden te Erwetegem
op 13 september 1989
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

De families Van Den Bossche, Pieters,
Van Wijnendaele en De Crémer
danken u voor uw gebed
en deelneming in hun rouw.

God, heeft ons gelovigen, geen rustige levens-
tocht beloofd, noch ons gevrijwaard van ziekte
en tegenslag, maar wel een behouden thuis-
komst.

De tocht van Paula is schoon en gelukkig ge-
weest, maar toch getekend door veel lijden.
Moedig is ze hem gegaan, hierin gesterkt door
haar rotsvast geloof en de zorgende nabijheid
van echtgenoot en kinderen.

Na de vele hospitalisaties begrijpen we ten volle
haar verlangen, nl. thuis te mogen sterven zon-
der lijden. Deze dubbele wens is vervuld gewor-
den. Zoiets is hard voor de naastbestaanden,
maar Paula die wist wat lijden is, zal ook nu de
Heer dankbaar zijn. Dit komt de wonden van
dit plots scheiden zeker helen, samen met on-
ze christelijke geloofszekerheid dat ze nu geluk-
kig is, gevrijwaard van lijden en smart en hoop-
vol uitziende naar onze eeuwigdurende hereni-
ging in de hemel.