

Het is een vroom en heilzaam gedacht te bidden voor de overledenen opdat zij van hun schulden ontbonden worden.



BID VOOR DE ZIEL

van MIJNHEER

Polycarpe Van Den Bossche

weduwnaar van Mevrouw

Irma Cosyns

geboren te Zarlardinghe de 24 januari 1887 en
godvruchtig overleden te Overboelare de 24
november 1960.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Lid van de bond van het H. Hart.
Oorlogs Invalid 1914-18

Van deze man mogen we in alle oprechtheid getuigen dat hij de dood der rechtvaardigen gestorven is. Door zijn eenvoudig en rechtzinnig kristelijk leven heeft hij de goede strijd gestreden. Goede strijd als trouw echtgenoot als werkzaam, als voorbeeldig en waakzaam huisvader; goede strijd als hij door ziekte en kwellingen stilgelegd, met onverstaanbaar geduld het lijden torste dat God hem overzond. Wie zal de rozenhoedjes tellen die hij in zijn zware uren in 't stilte prevelde maar waarin die goede man de kracht putte de volle maat te kunnen geven aan de goddelijke Voorzienigheid. Om die beoefende deugden en onderwerping heeft God hem nu beloond.

Bemide kinderen, twee jaar terug werd moeder ten hemel geroepen en nu vader dankt God dat Hij u zulke ouders gaf en volgt hun voorbeelden na. Victoire, we hebben u bewonderd voor alles wat gij gedurende zovele jaren voor hen hebt gedaan.

Vaartwel, bemide kinderen, familie en vrienden. Tot weerziens bij O. L. H.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

(300 d. afl.)



De familiën

**VAN DEN BOSSCHE,
COSYNS, RATIAU en
ANSIAU,**

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene.

DANKEN U

Drukkerij De Vos, Koster, Overboelare.