

Beeld van liefde, beeld van goedheid,  
beeld van al dat edel is,  
bloeit zij zó in aller harten  
en in elks geheugenis.

G. G.

†

ZALIG AANDENKEN AAN MEVROUW

**Rachel VAN DEN BOSSCHE**

echtgenote van de Heer

**GILBERT DE COOMAN**

geboren te Oordegem, de 20 december 1901 en godvruchtig overleden te Leuven, de 21 augustus 1968, gesterkt door de H. H. Sakramenten en voorzien van de Pauselijke Zegen.

Zij was lid van de Bond van het H. Hart en van al de bestaande godvruchtige genootschappen.

De Heer had haar bedeed met de rijke schatten zijner goedheid en mild heeft zij die aan anderen medegedeeld.

Een voorbeeld was zij van levendig geloof en diep kristelijke overtuiging. Iedere maal dat zij ter kerke kwam, zag men haar neerknielen op de communiebank. Zij had een grenzeloos vertrouwen in Jezus, Maria en Jozef en was een vurig vereerster van St Livinus, ook haar naam als meter van de hem toegewijde klok staat er voor immer ingegrift.

Altijd minzaam en eenvoudig in haar omgang, heeft zij het goede gedaan zonder menselijk opzicht, immer bereid tot alle mogelijke goede werken.

En wie kan beschrijven de liefde en toewijding die zij haar echtgenoot en kinderen altijd heeft toegedragen!

De wrange lijdenskelk is haar niet gespaard gebleven, na een langdurige ziekte die haar levenskrachten ondermijnde maar die zij zo verduuldig verdroeg, is zij zacht ontslapen in de Heer.

Bemide echtgenoot, geliefde kinderen en kleinkinderen, ik was uw hulp en troost in dit leven en koesterde de hoop dit nog lange jaren te mogen zijn; doch de mens wikt maar God beschikt, Zijn H. Wil geschiede. Troost U in dit bittere uur, de scheiding is niet voor eeuwig, ik dank U voor al uw goede zorgen en liefde.

Wij allen staan rond uw graf. God dankbaar voor wat Gij voor ons geweest zijt; het hart vol droefheid om uw heengaan dat zo onverwachts is gekomen, het enige leed dat Gij ons kon besparen. Wij zullen U niet vergeten in onze gebeden.

Bemide zusters, schoonbroers en schoonzusters, bloedverwanten en vele vrienden, U ook dank ik voor uw grote genegenheid, vergeet mij niet in uw gebeden.

H. H. Harten van Jezus en Maria, weest mijn heil.

De Heer Gilbert DE COOMAN,

De Heer en Mevrouw Michel DE COOMAN-LAFORT  
en kinderen,

Dokter en Mevr. Willy DE COOMAN-DE VRIENDT,  
De familiën VAN DEN BOSSCHE, DE COOMAN,  
ROELANDT en TEMMERMAN,

BEDANKEN U voor de blijken van  
deelneming in rouw en gebeden.

.....  
Drukkerij R. De Moor-De Lange, Sint-Lievens-Houtem.