



DANKBARE HERINNERING AAN  
DE HEER

## RAPHAËL VAN DEN BOSSCHE

echtgenoot van **ELIANE LEROY**

geboren te St.-Martens-Lierde op 28 december 1931  
en plots van ons heengegaan te Geraardsbergen  
op 2 april 1994, gezalfd met het H. Oliesel.

In 1982 was het kantje-boordje voor Raf. Hij had toen kunnen sterven, te jong maar bijna dood verklaard door de medische diagnose van zijn veel te zieke hart in die tijd. Een welgeslaagde heelkundige ingreep, de beste zorgen van zijn ingoede vrouw voor hem en een volgehouden zelfdiscipline gaven hem overlevingskracht tot in onze dagen.

Voortdoen, dacht Raf. Hij zei het ook: "Er het beste van maken, zoals onze voorouders deden". Hij wist alles van hen, sinds stamboomtijden al. Hij volgde de bloed- en aanverwanten van de familie Van den Bossche tot in de donkerste gangen van de archiefkamers. Hij vond hun geboorteakten en doopregisters in de geheime kelders van gemeenten en op de zolders van oude pastorieën. Hij ging hen overal achterna met kennis van zaken. Hij neusde overal rond met intuïtieve aanleg. Hij las de vreemdste handschriften met het kennersoog en de loep van een gedreven archivaris. Raf heeft ook een niet geringe bijdrage in het heemkundig boek 'Lierde vroeger, de dorpen waarin wij kinderen waren'.

Zijn opzoekingen waren nu bijna ten einde. "Hij was bijna rond", zegt men. Hij had allen bij naam

en toenaam veilig geborgen in de computer. Zo liggen nu in de bovenste schuif van zijn verzamelingen. Raf geloofde dat de mensheid van generatie op generatie een stap verder gaat in de goede richting. "Het is de plicht als mens te vertrouwen in de toekomst", zei hij eens. Had hij die les geleerd uit zijn studie van het verleden?

Wie bepaalt het uur van afscheid? Ken jij het schip dat je komt halen? Weet jij in welke straat van welke stad jij voorgoed de hoek omgaat? Wie valt onder het kruis stervend ter aarde neer in de buurt van Goede Vrijdag? De mens die zo sterft, verrijst uit zijn as op Pasen.

Eliane zegt over Raf: "Hoe wonderbaar is zijn hart". Anderen vinden geen woorden om over Raf te spreken. Iedereen weet: "Hij was van beroep een excellente schilder. Hij kon patineren als geen ander". Vrienden zeggen dankbaar: "Raf deed altijd méér voor ons dan wij hem vroegen. En hij deed alles altijd mooier dan verwacht". Er zijn er die getuigen: "Voorwaar, hij was een kwetsbaar man, betrouwbaar en eerlijk". De hemel weet hoe waar het is wat we bedoelen. De waarheid van generatie op generatie blijft dezelfde: de dagen slijten, de jaren gaan. De golven zijn gewillig, het schip deint ongeduldig. De wind gaat liggen na de storm. De mensen gaan door van lieverlee. Ze overnachten in elkaars schaduw.

**De families VAN DEN BOSSCHE, LEROY,  
VAN DEN BOSSCHE en DE BORRE,**

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.

---

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41