

VROME GEDACHTENIS VAN DE HEER

## REMI VAN DEN BOSSCHE

weduwnaar van Mevrouw  
**GERMAINE DE BISSCHOP**

geboren te Kwaremont op 31 maart 1901 en god-  
vruchtig overleden te Ronse op 18 april 1979  
in de kliniek der Zusters van Barmhartigheid,  
gasterkt door het Sacrament der zieken.

Een man van plicht heeft zijn levenstaak vol-  
bracht. Eerlijk, rechtvaardig en gediensig voor  
iedereen was hij tevens ook een voorbeeldig  
echtgenoot en vader. Enkele jaren geleden  
moest hij de beproeving ervaren zijn dierbare  
echtgenote te verliezen bij een spijtig weg-  
ongeval.

Ieder mens streeft naar geluk, maar telkens  
weer moet hij ervaren dat het echte blijvend  
geluk hier op aarde niet te bereiken is. Het  
leven is immers een opgang naar God die ons  
de ware vrede slechts in het eeuwig leven zal  
schenken.

In deze Paastijd beleven wij de verrijzenis  
van de Heer en ook onze verrijzenis. Ook Remi  
staat deze verrijzenis te wachten, want hij was  
een mens van goede wil.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, heb dank  
voor uw genegenheid, uw medeleven in mijn  
eenzaamheid en voor uw hartelijke wekelijkse  
bezoeken. Zij waren mij als een zalvende bal-  
sem. Beste familieleden en vrienden, blijf mij  
in uw vroom gebed gedenken.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Hr en Mw Paul MOREAU-VAN DEN BOSSCHE,  
zijn kinderen,

Hr en Mw Paul MOREAU-de WIND,

Hr en Mw Philippe MOREAU-POELAERT,  
zijn kleinkinderen,

De families VAN DEN BOSSCHE- DE MEULE-  
MEESTER en DE BISSCHOP-DELIVEYNE,

**danken U van harte  
voor de blijken van kristelijke deelneming.**

Druk. A. Vanmeerhaeghe