

"Op U wil ik mijn hoop stellen en zeggen :
Gij zijt mijn God; mijn levenslot ligt in uw
handen" (liturgie Huwelijksmis).



OPDAT GOD ZIJN HOOP NIET TELEURSTELLE,
MAAR DAT HIJ NU MOGE ONDERVINDEN HOE
GOED DE HEER IS,

BID VOOR DE HEER

REMI VAN DEN BOSSCHE

echtgenoot van Mevrouw
IRMA VAN HOORDE

die geboren werd te St Maria-Oudenhove op 22
oktober 1898 en er op 14 juni 1965 deze wereld
verliet om de Heer te volgen, gesterkt voor de
tocht met de HH. Sakramenten der zieken en
der stervenden.

Opgeëiste van 1914-1918.

De Heer heeft het goed gevonden zijn dienaar
Remi uit deze wereld weg te nemen niet opdat
hij voor altijd zou vergeten worden.....

"Ik zal niet sterven, maar leven en Gods heer-
lijke werken verkonden". (psalm)

Sterven voor deze wereld is nodig, opdat een
leven kan vruchten dragen.

Ook de Heer heeft gezegd : Het is goed voor u
dat Ik heenga. Zoals de graankorrel geen vruchten
kan dragen, tenzij door te sterven.

"Wel heeft de Heer mij zwaar gekastijd, maar
aan de eeuwige dood heeft Hij mij niet overge-
leverd" (ps.)

Nu gij bij de Heer zijt, Remi, begrijpt gij dat
het beter was op aarde te lijden, dan de eeuwige
dood in te gaan. Wellicht zal uw lijden niet
alleen vruchtbaar zijn voor uzelf, maar ook voor
andere zieken heilzaam zijn.

"Open u nu voor mij, Poorten van gerechtig-
heid, en ik wil langs u binnentreden om de Heer
te danken" (ps 117.)

Ga gij ons voor naar de Heer en bid tot Hem
voor ons, arme zondaars, opdat wij in welk
lijden wij ooit mogen verzeild geraken, nooit
zouden verwijfelen of ophouden te bidden. En
laat nu reeds een straal van uw eeuwige vreugde
toekomen aan uw liefhebbende vrouw, aan uw
dochter kloosterzuster en aan al uw familieleden
hier op aarde.

Verleen, smeken wij U, almachtige God,
aan uw dienaar Remi, die heden uit deze
wereld is heengegaan
dat hij, door het Misoffer gezuiverd,
en van zijn zonden bevrijd,
samen met de vergiffenis
ook de eeuwige rust ontvange.
Door Christus onze Heer.



De families VAN DEN BOSSCHE, VAN HOORDE,
ROOS, EECKHOUT

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en

DANKEN U.

J. Eeckhout, St.-Maria-Oudenhove