

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven, hem zal God Zijn vriendschap en Zijn liefde geven.



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

ROBERT VAN DEN BOSSCHE

echtgenoot van Mevrouw
MARIE-JULIANA DE BACKER

geboren te St.-Martens-Lierde, op 3 november 1915 en er plots overleden op 10 september 1987, gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

Oudstrijder 1940-1945

« Heer, leer ons leven met de gedachte dat alles tijdelijk en voorbijgaand is, dat onze bestemming ligt bij U, begin en einde van alles ».

In deze overtuiging heeft deze echtgenoot en vader zijn leven doorgebracht, wel wetend dat ieder mensenleven een voorspel is op de eeuwigheid. God erkennend als zijn Schepper en luisterend naar Diens geboden is hij voor zijn gezin een goede vader geweest, die door vlijtige arbeid voorzag in het levensonderhoud van zijn naastbestaanden. Vrouw en kinderen hebben steeds zijn zorg en genegenheid voor hen mogen ondervinden.

Diepgelovig als hij was ging hij degenen die hem toevertrouwd waren voor in het dienen van God: naastenliefde was voor hem geen ijdel

woord, geloof in God en eerbied voor Gods Kerk doordrongen zijn leven, gebed was zijn houvast in moeilijke uren. Want ook deze zijn hem niet gespaard gebleven toen hij één van zijn kinderen als jonge moeder van een gezin, voor hem zag gaan in de dood.

Dierbare echtgenote en beminde dochter, plots is een einde gekomen aan mijn leven. Beiden hebt gij mij tijdens mijn ziekte verzorgd met een grote genegenheid en veel goedheid. Ik dank er u om, evenals om al het schone en al het aangename waarmee gij mij hebt willen bedenken.

Dierbare familie, om uw meelevens, om uw vriendschap, om uw bemoedigende woorden dank ik u van harte.

« Heer God, nu dit hart dat zo van het leven en van de mensen heeft gehouden, stil gevallen is, bevelen wij U deze mens in Uw handen. Wij bidden U: roep deze mens ten leven, schenk hem Uw licht en Uw vrede, en laat hem delen in Uw onbegrensde vreugde. Door Christus onze Heer ».

**De families VAN DEN BOSSCHE, DE BACKER,
VAN DEN BUSSCHE en VAN DAMME,**

zijn zeer erkentelijk voor Uw blijken van kristelijke deelneming en danken U.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begrav. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59