



Uit liefde en dankbaarheid
Als aandenken aan

DE HEER

Robert VANDENBOSSCHE

weduwnaar van **Mevrouw Jeannette Demeyer**

geboren te Berchem op 18 mei 1903
en overleden te Ronse
op 17 november 1993
gesterkt door het ziekensacrament.

Zijn leven was veel kleine vreugden

en veel groot verdriet

Zijn leven was zoals het was :

Goed en dankbaar

Laten we met een groot hart God danken

om wat was en had kunnen zijn,

om wat niet was en toch had moeten zijn,

om wat niet had mogen zijn en er toch was ...

De namis zal opgedragen worden op zaterdag
18 december 1993 om 17.30 u. te Kluisbergen-
Berchem.

Elisa Wuyts,
Marcel en Jacqueline Van Den Hecke-
Vandenbossche,
Julien en Monique Speleers-Vandenbossche,
Marcel en Marie-Rose Vandewalle-
Vandenbossche,
De families Vandenbossche-Meurez en
Demeyer-Demets-Wuyts
danken u voor de blijken van deelneming in rouw
en gebed.