

Hij is weggerukt als de bloem des velds, die 's morgens bloeit en 's avonds reeds verwelkt is.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Robert VANDENBOSSCHE

zoon van Mevrouw Wed. Jean

VANDENBOSSCHE-VAN CAUWENBERGE

geboren te St. Martens-Lierde de 16 mei 1932, en schielijk overleden te Mooregem bij Oudenaarde de 28 oktober 1956.

Gezalfd met de H. Olie.

Lid van de Bond van het H. Hart.



Hoe schoon toch is de les die wij kunnen trekken uit de woorden van 't H. Schrift: Waakt, want gij weet niet op wat uur uw Heer zal komen. Mat, 24-42.

Niets is zo zeker als de dood; wij weten immers dat de mens moet sterven; maar niets is ook zo onzeker als de dood; omdat wij niet weten, waar, wanneer en hoe wij zullen sterven.

Die duurzame jongeling was voorbeeldig van gedrag en werkzaamheid; hij leefde in 't onderhouden der wet Gods en 't vervullen van zijn kristelijke plichten. Dat moet de diepbedroefde moeder, broeders en zuster troosten, dat hij wel op 't onverwacht maar niet onvoorbereid gestorven is, en dus gerust voor den rechterstoel van God mag verschijnen.

Duurbare Moeder, Broeders en Zuster, ik begriep uw droefheid. Welk een wrede, onverwachte scheiding. Voor U en met U, lieve moeder zou ik nog gaarne voortgeleefd hebben.

Maar God heeft er anders over beschikt; troost U, en onderwerpt U, aan zijn heiligen Wil. Blijft mij steeds indachtig in uw gebeden, en een dag zal komen dat wij voor altijd verenigd zijn in de hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 d. aflaten



De familiën VANDENBOSSCHE.
VAN CAUWENBERGE.
BAESKENS.
BAUWENS.

danken voor de blijken van kristelijke deelneming.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt