



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Romain VAN DEN BOSSCHE

**echtgenoot van Mevrouw
Maria ROELANDT**

Geboren te Sint-Martens-Lierde
op 21 september 1930 en overleden
in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis
te Aalst op 2 december 2001,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

Namis op vrijdag 21 december 2001 om
18.30 uur in de decanale kerk Sint-
Pietersbanden te Brakel.

Rouwl. RAOUL, Brakel Tel. 055/42 24 49

*Rust nu maar, je strijd is gestreden,
je hebt het met veel geduld gedaan,
wie kan begrijpen wat je hebt geleden,
wie kan voelen wat je hebt doorstaan?*

Liefste papa, pepe,

Niemand kan weten hoe je de zeven voor-
bije jaren beleefd hebt, vooral het laatste
jaar was erg zwaar. Je kon niet meer praten
maar je ogen vertelden veel. Je was soms
moedig, soms boos, soms verdrietig, maar
toch was er altijd die ijzeren levenswil.
Mama, wat jij voor papa gedaan hebt kun-
nen wij niet verwoorden. Dag en nacht
stond je klaar voor hem. Dank je wel en we
beloven papa dat wij nu voor jou gaan zorgen.

Marleen - Dominique

Pepe, bedankt voor alle mooie uren. We
zullen je missen, morgen meer dan vandaag.
Wij moeten zonder jou verder en dat weegt
zwaar.

Laat jouw wilskracht ons de moed geven en
voor ons allen een bron zijn voor een lief-
devolle toekomst.

Je kleinkinderen

De familie dankt u voor uw
aanwezigheid bij de uitvaart van papa.