

De rechtvaardige groeit als een boom.

Ps. 91



**VOL HOOP EN VERTROUWEN BIDDEN
WIJ TOT GOD VOOR**

MEVROUW

Sidonie VANDENBOSSCHE

weduwe van mijnheer

Richard MATTHIJS

geboren te Nederbrakel op 25 januari 1877
overleden te Everbeek op 1 maart 1971
gesterkt door het sacrament der Zieken.

De H. Schrift beschrijft een "goed mens" levendig en aangrijpend in het beeld van een boom in een door God aangelegde tuin. "Hij is een boom geplant aan levend water, die goede vruchten geeft. En hij zal niet verdorren voor zijn tijd; wat hij ook doet het zal gedijen".

Zo was de geschiedenis van deze vrome vrouw. Een leven zonder praalvertoon, maar des te rijker aan vruchten allerhande. Een leven van hard werken en innerlijke vrede. Een leven van gestadig goed doen aan al degenen die in haar nabijheid mochten leven.

Als oudste van de parochie is haar boom geveld, maar ook voorgoed geplant in het huis van de Heer waar hij zal bloeien in de voorhoven van God.

Gij allen, bijzonder mijn kinderen en kleinkinderen, houdt mijn gedachtenis in eer.

H. Jozef, patroon van de parochie, b.v.o.

De families VANDENBOSSCHE, MATTHIJS en DEGEETER,

**zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. R. Van der Geynst, Everbeek.