

Geloofd zij Jezus-Christus.

†
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Stefanie VANDEN BOSSCHE

weduwe in eerste huwelijk van

Mijnheer Jan-Baptist MARTENS

echtgenoot van

Mijnheer Cyriel DE BACKER

geboren te St. Martens-Lierde, den 6 December 1886, en godvruchtig overleden te St. Maria-Lierde, den 6 Augustus 1946, voorzien van de H.H. Sacramenten.

De dood verrast nooit de ware geloovige, deze is altijd bereid en gerust : zij stelt slechts een einde aan de ellenden van deze wereld om hem te geleiden in de vreugde des Heeren.

Gansch het leven van onze duurzame afgestorvene is geweest een plichtvervulling in geest van geloof, werkzaamheid en stille onderwerping.

Mijn duurzame echtgenoot, ik meende nog enkele jaren de steun te mogen zijn van uw ouden dag. God heeft het anders gewild. Gij zult troost vinden bij hem in gebed en vertrouwen. Wij zijn niet voor eeuwig gescheiden. Mijn beste zoon, uw moeder sterft gerust. Als het eens moest lastig worden, denk aan moeder.

Mijn bloedverwanten en vrienden, blijft mijn ziel indachtig in uwe gebeden.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne zaligheid.

Barmhartige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust.

De familiën VANDEN BOSSCHE,
MISEREZ.

DE BACKER,
VAN NIEUWENHOVE,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.