

†

Dankbaar aandenken aan

Eerwaarde Pater LIONEL

**Willy Van den Bossche**

JOZEFIET

oud-missionaris in Zaïre  
gewezen overste van het Sint-Jozefsinstituut  
bedienaar van de eredienst in de Kerk van de  
Paters Jozefieten

Geboren te Sint-Martens-Lierde  
op 13 oktober 1929,  
in het noviciaat getreden op 1 augustus 1949,  
priester gewijd te Gent op 28 april 1957  
en van ons heengegaan op 1 februari 1996  
gesterkt door het Sacrament van de Zieken.

---

Met oprechte dank,

de paters Jozefieten  
de families Van den Bossche en Miserez.

*"Toen ik U het getuigenis van God kwam verkondigen,  
deed ik dat niet met vertoon van welsprekendheid of  
geleerdheid. Ik had mij voorgenomen U geen enkele  
wetenschap te brengen dan die van Jezus Christus en  
zijn kruis. (...) Uw geloof moet niet steunen op  
menselijke wijsheid, maar op de kracht van God."*

*(1 Kor., 2, 1-2.5)*

Pater Lionel wilde - zoals de apostel Paulus -  
de compromisloze heraut zijn van Gods woord. Zijn liefde  
voor de Heer ging zo ver dat hij menselijk opzicht niet  
schuwde om onverkort Gods wil te verkondigen. Juist daar-  
om klonk - zoals bij de profeten - zijn verkondiging soms  
hard en veeleisend. Hij legde de lat hoog, vooral voor zich-  
zelf.

Achter deze geloofsernst ging een bekommerd hart schuil.  
Een buitenstaander zag dit niet altijd, omdat pater Lionel  
ook hier - omwille van Gods wil - de perfectie nastreefde.

Zoals zijn vader is "onze Willy" heengegaan : onverwacht,  
stil en veel te vroeg. Het was alsof hij niemand tot last wilde  
zijn. Hij laat ons echter verslagen achter. Veel te vroeg is  
hij moeten afstappen van de fiets, die hem bijna dagelijks  
bij één van zijn zussen of broer bracht. Ook zijn 'kerkge-  
meenschap' laat hij verweesd achter. Voor het klooster valt  
een belangrijk en betrouwbaar steunpunt weg.

Negentien jaren Zaïre en negentien jaren Geraardsbergen  
leverde een rijke oogst op. Toch waren er nog zoveel  
dingen waarvoor we op hem wilden rekenen. Het moet  
voor elk van ons een troost zijn, dat zijn rusteloze  
gedrevenheid voor de Heer nu plaats mag maken voor een  
rustvol eeuwig vertoeven bij Hem.

