

« God kan niet overal zijn,  
en daarom heeft Hij moeder geschapen. »



GEDENKEN WIJ DANKBAAR IN ONS GEBED

**MEVROUW**

**Germaine VANDEN BOSSCHELLE**

echtgenote van de Heer

**Remi VANHUFFEL**

geboren te Wannegem-Lede op 11 april 1912 en  
overleden te Aalst op 25 september 1986, ge-  
sterkt door de HH. Sacramenten van de zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van de H. Amandus, van  
de Kristelijke Bond van Gepensioneerden, van  
de Bond van de Grote en Jonge Gezinnen en  
van de K.A.V.

Er zijn ogenblikken in het leven  
die hard zijn en onbegrijpelijk,  
onherstelbaar en uitzichtloos.

Ogenblikken die een leemte slaan  
in ons hart en die uitnodigen  
tot stilte en bezinning.

God, hoe hard dit heengaan  
ons ook treft,

hoe pijnlijk het ook is iemand te verliezen  
van wie men zo hield,  
toch weten wij onze geliefde overledene  
in Uw Hand, in Uw Liefde.

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft be-  
tekend en voor ons heeft gedaan, bidden wij,  
dat moeder de onvergankelijke vreugde bij de  
Heer mag ervaren.

H. Amandus, bid voor ons !

De namis wordt opgedragen op Allerzielen, zon-  
dag 2 november 1986 te 8 uur.

Remi VANHUFFEL,

Wilfried en Marie-Louise VANDERMEERSCH -  
VANHUFFEL en kinderen,  
Bertrand en Marie-Claire DESMET - VANHUFFEL  
en kinderen,  
Johan en Mariette VANHUFFEL - WEYTS  
en kinderen,  
Christian en Anita VANHUFFEL - VANDERHAE-  
GEN en kinderen,

De families VANDEN BOSSCHELLE, DE VREESE,  
VANHUFFEL en SCHIETTECATE,

danken U voor uw blijken van deelneming  
en uw gebed.

Drukkerij Vandeveldde, Oudenaarde  
Begr. D'Hondt, Dijkstr.-Lindestr., Oudenaarde